

Ο Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

## «... Θα δείξει πόσο μπορεί να αξιοποιήσει το δίδαγμα των Τριών Ιεραρχών»



Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μπαμπινιώτης μίλησε σε εκδήλωση στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (Αρσάκεια Σχολεία) με αφορμή τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών! Ο πρώην υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε δηλώσεις του στο karfitsa.gr απέφυγε να εκφράσει προσδοκία ή... ελπίδα για το παρόν και το μέλλον της παιδείας, ύστερα από την αλλαγή σκυτάλης στην κυβέρνηση. Επείσησε όμως, πολλές φορές την άρρηκτη σχέση της... ορθοδοξίας με την ελληνική παιδεία, γεγονός που δεν θα ήθελε να αλλοιάξει.

«Η γιορτή για την παιδεία στη χώρα μας είναι συνδεδεμένη με τον ορθό λόγο από τη μία πλευρά, δηλαδή με τον Ελληνισμό με την παράδοση, την πνευματική μας ιστορία που πάει πίσω -στο βάθος των αιώνων- στους μεγάλους στοχαστές της αρχαιότητας. Ορθός λόγος από τη μία και Ορθοδοξία από την άλλη, η πίστη μας, που αυτά τα δύο τα συμ-

φιλιώσαν οι μεγάλοι τρεις ιεράρχες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά τους, το ότι συμφιλίωσαν τα ελληνικά γράμματα με την ορθόδοξη διδασκαλία και την ορθόδοξη πίστη... Γι αυτό και το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1841 καθιέρωσε για πρώτη φορά, γιορτή παιδείας την οποία συνάρτησε με τους τρεις ιεράρχες και από το πανεπιστήμιο των Αθηνών τότε πέρασε και γιορτάζεται γενικότερα στην εκπαίδευση», είπε και συμπλήρωσε: «Για εμάς τους Έλληνες οι οποίοι στηριζόμαστε στο δίπολο, από τη μία η ελληνική μας παράδοση και από την άλλη η ορθόδοξη πίστη μας, αυτό το δίπολο σχετίζεται άμεσα μ' αυτούς τους γίγαντες του πνεύματος, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο».

Σε ερώτηση αν αυτό το μήνυμα (το... δίπολο της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας) είναι επίκαιρο, ο κ. Μπαμπινιώτης απάντησε στο karfitsa.gr. «Πάντοτε είναι επίκαιρο το μήνυμα, γιατί είναι ένας συνδυασμός της γνώσης με την αγωγή. Χρειαζόμαστε πάντοτε και την αγωγή των παιδιών,

δηλαδή την καλλιέργεια της προσωπικότητας τους με αξίες, με αρχές, με κανόνες, με την παράδοση μας, τα ήθη και τα έθιμα μας! Παράλληλα, με τη γνώση πρέπει να καλλιεργούμε και την ψυχή των παιδιών και αυτό το μήνυμα είναι μεγάλο και χρήσιμο και σήμερα που το ελληνικό σχολείο... σύρεται στο άρμα της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και έχει επικεντρώσει όλο το βάρος στην απόκτηση κάποιων συγκεκριμένων, περιορισμένων και ειδικών γνώσεων με παραμέληση της όλης καλλιέργειας της προσωπικότητας των παιδιών, γι αυτό λέμε ότι αυτοί οι γίγαντες του πνεύματος οι τρεις ιεράρχες είναι πάντα επίκαιροι γιατί χτυπούν ένα καμπανάκι ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ και την αγωγή των παιδιών και την καλλιέργεια της ψυχής τους παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων».

Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης όταν ρωτήθηκε για το αν εκτιμά ότι αυτό το στοίχημα (της παράλληλης καλλιέργειας των παιδιών με την απόκτηση γνώσεων) θα το κερδίσει η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «**Νομίζω ότι είναι στάδιο λαμπρό και θα δείξει πόσο μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το δίδαγμα (των Τριών Ιεραρχών)**».



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο ΑΡΣΑΚΕΙΟ Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής συναντήθηκε και με τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη/ φωτο Σάββας Αυγητίδης