



ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΑΔΗΣ
(δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη):

Γίνονται θαύματα
στις τοπικές
κοινωνίες

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:

Γίνονται θαύματα στις τοπικές κοινωνίες

Παρά τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία, οι δήμοι στέκονται στα πόδια τους και πολλές φορές γίνονται θαύματα στις τοπικές κοινωνίες, λέει ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, σε συνέντευξή του στον «ΑτΚ». Επίσης, τονίζει ότι, σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, οι δήμοι πρέπει να σταθούν στο πλευρό του πολίτη.



Συνέντευξη στον
ΦΟΡΗ ΠΕΤΑΛΙΔΗ
fpetalidis@ekdotiki.gr

Η συνένωση των δήμων δημιούργησε προβλήματα ή, αντίθετα, έχει «ανοίξει» και ευκαιρίες;

Ο δήμος μας εκτείνεται από την παραλία της Πυλαίας μέχρι τα ορεινά τμήματα του Χορτιάτη, το Ασβεστοχώρι και το Φίλυρο, καταλαμβάνοντας μια έκταση που πλησιάζει τις 167.800 τ.χ. και με πραγματικό πληθυσμό που ξεπερνά τις 100.000 κατοίκους. Όλα αυτά μετά τη συνένωση του «Καλλικράτη», που έγινε λίγο πριν από το 2010 από τη μεριά της Πολιτείας με ιδιαίτερα βιαστικό και γρήγορο τρόπο, δημιουργώντας στους νέους δήμους σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας και συνοχής.

Εμείς από τη μεριά μας ως δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη κάναμε κάθε προσπάθεια για να σταθούμε πάνω απ' όλα αυτά και στην πρώτη θητεία του «Καλλικράτη» τα καταφέραμε. Ενώνοντας αρμονικά τους πρώην δήμους Χορτιάτη, Πυλαίας και Πανοράματος και τις έξι δημοτικές ενότητες (Χορτιάτη, Πυλαίας, Πανοράματος, Εξοχής, Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου). Με σκληρή δουλειά και επιμονή, σε δημιουργική προσπάθεια, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και βελτιώσαμε σημαντικά τη ζωή στις πόλεις μας.

Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν δράσεις προς όφελος των δημοτών και σε ποια κατεύθυνση πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να κινηθούν;

Η βασική αρχή στο δήμο μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη και της καθημερινότητάς του. Κακά τα ψέματα. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, όπου όλοι εδώ και καιρό δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, οι ΟΤΑ πρέπει να σταθούν δίπλα στο δημότη και να τον βοηθήσουν. Προσφέροντας μια ποιοτική καθημερινότητα. Εξυγιανώντας τα οικονομικά του δήμου και ελαφρύνοντας την τσέπη του πολίτη. Δημιουργώντας σημαντικά έργα υποδομής στις πόλεις, που βελτιώνουν τη ζωή μας σ' αυτές και δημιουργούν αναπτυξιακές ευκαιρίες. Τέλος, ανοίγοντας μια μεγάλη αγκαλιά ευαισθησίας με το κοινωνικό πρόγραμμά μας για όλες τις αδύναμες ομάδες των συμπολιτών μας που βιώνουν το απάνθρωπο πρόσωπο της οικονομικής κρίσης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι δήμοι μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας;

Θίγεται ένα από τα πιο μεγάλα στοιχεία της αυτοδιοίκησης σήμερα, που είναι το κοινωνικό της πρόσωπο απέναντι στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Τους ανέργους, τα νέα μας παιδιά και τους άπορους

συμπολίτες μας. Είναι αυτές οι ομάδες που κυρίως πλήττονται από την κρίση. Ο δήμος μας με τις κοινωνικές του υπηρεσίες έχει ένα ευρύ φάσμα καταγραφής και επίλυσης προβλημάτων. Στο ΚΕΠ Πυλαίας λειτουργεί ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων και Προώθησης στην Απασχόληση, ενώ ο δήμος συμμετέχει στα συστήματα των ανήμπορων συμπολιτών μας. Διανέμει βοηθήματα, μέχρι και τρόφιμα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, δημιουργεί συνέργειες με την Εκκλησία, με τους επιχειρηματίες, αλλά και τα παιδιά των σχολείων μας και υποστηρίζει τους άπορους συμπολίτες μας καθημερινά αλλά και στις άγιες ημέρες, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και τώρα το Πάσχα. Σε μια πρωτοποριακή για τη χώρα πρωτοβουλία προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια στο μηδενισμό όλων των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων σε συλλόγους και φορείς του δήμου μας και με τα χρήματα αυτά δημιουργήσαμε το Δημοτικό Κοινωνικό Κουμπαρά, που

“

Η βασική αρχή στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη

έχει αποκλειστικό σκοπό να υποστηρίξει τις ευπαθείς οικογένειες.

Ταυτόχρονα βοηθούμε ως δήμος στη μάχη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προωθώντας τη μεγάλη πρωτοβουλία του συνεδριακού τουρισμού, όπου ο δήμος μπορεί τα επόμενα χρόνια -εξαιτίας και των υπερσύγχρονων υποδομών που πλέον διαθέτει- να πρωταγωνιστήσει. Να σας πω μόνο ότι σε όποια πόλη του κόσμου κερδήθηκε αυτό το στοίχημα ωφελούνται περίπου 70 είδη επαγγελματιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης.

Ως δήμος είστε ικανοποιημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των οργανισμών που αφορούν τους δημότες και το δήμο, όπως για παράδειγμα της ΕΥΑΘ, του ΟΑΣΘ, του ΦΟΔΣΑ;

Και με τους τρεις αυτούς οργανισμούς η συνεργασία του δήμου έρχεται από μακριά και ελπίζουμε ότι θα πάει πολύ μακριά. Σας θυμίζω ότι με την ΕΥΑΘ υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας για την ένταξη στο δίκτυό της και της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη για την ύδρευση και την αποχέτευση. Με τον ΟΑΣΘ έχουμε βρεθεί δίπλα σε πολλές πρωτοβουλίες, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα των δρομολογίων μας, αλλά και σε πρόσφατες κοινωνικές πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια ευαισθητοποίησης μαθητών με θέμα την αστική κινητικότητα. Όσο για το ΦΟΔΣΑ, όπου προϊστάται ο φίλος και συνεργάτης πρώην δήμαρχος

Χορτιάτη και σημερινός πρόεδρος του δημοτικού μας συμβουλίου, Μιχάλης Γεράνης, η χημεία είναι κάτι παραπάνω από καλή.

Μπορεί να υπάρξει διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων της Θεσσαλονίκης και σε ποιους τομείς;

Ως δημοτική αρχή ακολουθούμε εδώ και χρόνια το αρχαίο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει», φράση που στα σημερινά δύσκολα χρόνια για την ελληνική οικονομία αποτελεί μονόδρομο. Σ' αυτήν τη γραμμή λοιπόν ο δήμος, αλλά και εγώ προσωπικά, έχουμε δημιουργήσει άριστες σχέσεις με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, συνεργαζόμενοι σε μια σειρά από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που ταυτόχρονα αποτελούν και αντικείμενο διαδημοτικής συνεργασίας. Τομείς όπως το περιβάλλον, η διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, το παραλιακό μέτωπο, η διαδημοτική οδική και θαλάσσια συγκοινωνία, η πολιτική για την προστασία και την περιθαλψία των αδέσποτων ζώων είναι πεδία κατεξοχήν διαδημοτικής συνεργασίας και κοινής δράσης των δήμων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και η σημερινή, πιστεύετε ότι αφήνουν την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπνεύσει ή τη στραγγαλίζουν;

Η σχέση αυτοδιοίκησης και Πολιτείας είναι μια δύσκολη σχέση. Με πολλά σκαμπανεβάσματα. Να σας θυμίσω μόνο ότι τα τακτικά έσοδα των δήμων έχουν περικοπεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν κατά 65% τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάντα οι δυνατότητες, είτε πρόκειται για αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω τομειακών προγραμμάτων των υπουργείων. Αν καταφέραμε να εντάξουμε έργα με τη βοήθεια και την προσπάθεια και των υπηρεσιών, τότε τα χρήματα και υπάρχουν και είναι εξασφαλισμένα. Και αυτό στο δικό μας δήμο πιστεύω ότι φαίνεται.

Σας θυμίζω δέκα εγκαινία έργων που κάναμε τον τελευταίο χρόνο: το Ελαιόρεμα στην Πυλαία, το ολυμπιακό αθλητικό κέντρο, τη δημοτική μας βιβλιοθήκη, το αμφιθέατρο πολιτισμού στο Πανόραμα, το κέντρο πολιτισμού στο Ασβεστοχώρι και το Φίλυρο, το νέο λύκειο στο Φίλυρο, το Γυμνάσιο - Λύκειο στο Ασβεστοχώρι, το ΚΕΠ Υγείας και το νέο υπερσύγχρονο αμαξοστάσιο. Εν κατακλείδι: ακόμη και αν το κράτος στραγγαλίζει την αυτοδιοίκηση όπως λέτε, με επιμονή, υπομονή, οργάνωση και σκληρή δουλειά γίνονται θαύματα στις τοπικές κοινωνίες, τέτοια που μόνο η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει.

Πώς οραματίζετε την τοπική αυτοδιοίκηση;

Για τη Θεσσαλονίκη, με το θαλάσσιο μέτωπό της, η αξιοποίησή του είναι το μεγάλο μας στοίχημα για την τρέχουσα θητεία: η ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου της Πυλαίας, με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, χώρους αναψυχής κ.λπ. και με επίκεντρο τη μαρίνα σκαφών της Πυλαίας.