

## Περί "ηλιοθεραπείας"... γενικώς!



Του Ιγνατίου Καϊτεζίδη\*

Περιμένουμε, ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, εφόσον συνεχισθεί, αυτή η... απρόσκοπτη εισροή – του τελευταίου διαστήματος. Εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων (με τον ένα ή άλλο τρόπο) προειδοποιούν για την κατάσταση ενόψει σωτήριας, τουριστικής περιόδου! Όμως πέρα... βρέχει! Το διεθνές δίκτυο διακίνησης ανθρώπων έλαβε ήδη το μήνυμα, από την πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει τα κέντρα περιορισμού, από τη δήλωση της αρμόδιας υπουργού "Οι μετανάστες... πιάζονται στις πλατείες" αλλιά και τη γενικότερη διάθεση ανοχής με την οποία πολιτεύεται η Αριστερά.

**Η ουσία είναι πως το κύκλωμα - που είχε αρχίσει να αποκλείει τη χώρα μας ως πρώτο προορισμό άφιξης μεταναστών - (τα προηγούμενα χρόνια ασκήθηκε πολιτική ελέγχου) τώρα... ξεθάρρεψε! Έπεσε "σύρμα" για να έρθουν στη χώρα, όλοι οι... πρόσφυγες και μη πολέμου "γιατί εδώ κυβερνάνε... ανθρωπιστές και κανείς δεν θα τους πειράξει!"**

Κι όλα αυτά, στην Ελλάδα της κρίσης, όπου δεν έχει γίνει καν μελέτη για τα πόσα πληρώνουν οι φορολογούμενοι για τη διαχείριση του φαινομένου και το οποίο θα έπρεπε να τεθεί στο τραπέζι του Eurogroup (κόστος περιθαλψής, σίτισης, νοσηλείας ασυνόμητους, γραφειοκρατικής και διοικητικής διαχείρισης. Σκάφη του λιμενικού περιπολούν όλο το εικοσιτετράωρο τα σύνορα της Ευρώπης ξοδεύοντας χρήματα των Ελλήνων και μονο φορολογουμένων. Επιπλέον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, το πολεμικό ναυτικό αναγκάζεται να βγαίνει για επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο και τα έξοδα (καύσιμα, φθορές, προσωπικό) πάλι είναι δικά μας, μόνο δικά μας!)

**Περιγράψω μια χρόνια κατάσταση, με δυσβάσταχτο κόστος το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα του προϋπολογισμού. Η δε συμφωνία που υπογράψαμε - γνωστή ως Δουβλίνο 2 - αναφέρει ρητά τον όρο ότι οι μετανάστες που εισρέουν σε χώρα της ΕΕ θα παραμένουν σε αυτή τη χώρα, ήταν όμως "υπέρ το δέον" βολική μόνο για τους εταίρους μας (που δεν έχουν σύνορα με χώρες του Ισλάμ ή εμπόλεμες περιοχές)**

Μήπως θα έπρεπε να επισημάνουμε διπλωματικά (και όχι με τον ... άγαρμπο τρόπο που πρόσφατα μάθαμε να ασκούμε την εξωτερική πολιτική μας) ότι για να απολαμβάνει η Ευρώπη την ασφάλειά της και την ηρεμία της, εμείς κάνουμε το... χαμαλί και τη "βρώμικη" δουλειά, ενώ παράλληλα σε καιρό κρίσης έχουμε... "ξεπαραδιστεί";

**Μήπως θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της Ελλάδας ως ακραίο σύνορο της Ευρώπης τώρα που πολλοί μας αμφισβητούν και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε αυξήσεις - στα ελάχιστα κονδύλια που μας δίνουν - για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού;**

\*Ο κ. Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη