

Το παράδειγμα του 17χρονου Ελληνοαμερικανού!



Του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη*

Ο Αριστοτέλης Ασθίδης Βάλθηκε να αποδείξει -και τα κατάφερε- ότι οι Έλληνες είναι αυτό που (καθ)ορίζει η ιστορία τους! Δεν έχουν μόνο την τάση να διχάζονται, πλόγω των έντονων απόψεων ή προσωπικοτήτων, αλλά και να ορθώνουν το ανάστημα τους, έστω κι αν είναι... μικρότερο, πλόγω ηλικίας, απ' όσους αποφασίζουν το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Ο έφθιθος της διασποράς «έξτισε» μια μεγάλη κοινωνική εκστρατεία για να συνδράμει τον «Φάρο του Κόσμου» και το ανιδιοτελές – αποδεδειγμένα – έργο του. Η προσπάθεια του, σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα συγκέντρωσης χρημάτων, ξεκίνησε για την αγορά υπολογιστών προκειμένου να αρθεί η κοινωνική, εκπαιδευτική και τεχνολογική απομόνωση παιδιών της περιοχής του Δενδροποτάμου, μια προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία και τη... θεβαιότητα ότι οι νέοι έχουν τη ψυχική (και όχι μόνο) δύναμη να βάλουν την Ελλάδα σε μια νέα ρότα, ανάλογη των δυνατοτήτων τους!

Ο 17χρονος μαθητής, αν και παιδί οικονομικά εύρωστης οικογένειας στο Νιού Τζέρσει (ΝΥ), δεν έμεινε θεατής, ούτε στα λόγια όταν διαπίστωσε από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Με τη δύναμη της ελληνικής ψυχής και όσων είχε ακούσει από τον πατέρα του και τον δικό του αγώνα ζωής για κάτι καλύτερο, κινητοποίησε όσους γνώριζε.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε και στους υπόλοιπους, μέσω παγκόσμιων κοινωνικών δικύων (fb, twitter κ.α) μαζεύοντας χρήματα. Επέμενε και εξήγησε τα πάντα. Τι θέλει να κάνει, ποιους θέλει να βοηθήσει και γιατί συνδράμοντας τα σημερινά παιδιά μιας περιοχής όπως ο Δενδροπόταμος, συνδράμει σε ένα καλύτερο αύριο τόσο για αυτά, όσο και για τον τόπο του.

Ο μοχλός θελτίωσης είναι η εκπαίδευση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό έμαθε στην άλλη πατρίδα του, τις ΗΠΑ, αυτό πάλιεψε και στην Ελλάδα της κρίσης.

Το παράδειγμα του Αριστοτέλη είναι παράδειγμα ζωής και εκφράζει μια ολόκληρη γενιά. Οι συμμαθητές, οι φίλοι, οι συγγενεῖς και οι άγνωστοι που συγκινήθηκαν από τον αγώνα του και τον στήριξαν με τις συνεισφορές τους, το αποδεικνύουν.

Με την αγάπη του στο συνάνθρωπο, μας έκανε όλους, έστω και για λίγο, σαν κι αυτόν! Γίναμε όλοι... Άρτιοι και τον ευχαριστούμε, μέσα από την καρδιά μας!

Μας θύμισε ότι τα μαθήματα ανθρωπιάς δεν τα δίνουν μόνο δάσκαλοι και «μεγάλοι», μπορούν να τα δώσουν και μαθητές αρκεί να έχουν αγάπη για το συνάνθρωπο και πίστη στις δυνάμεις τους.

*Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι δίμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη