

Που είναι το «μπροστά»;



Του **Ιγνατίου Καϊτεζίδη***

Αν καταφέρει κάποιος και ξεπεράσει την εθνική πρωτοτυπία των επαναλαμβανόμενων εκλογών που συμβαίνουν για κάθε αιτία σε αυτό τον άμοιρο τόπο, αξίζει να σταθεί σε αυτό που διαφαίνεται πως θα κυριαρχήσει ως κεντρικό επικοινωνιακό θέμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το γενικό πολιτικό σύνθημα ΜΠΡΟΣΤΑ. Για να απαντηθεί όμως αυτή η προτροπή εθνικής κατεύθυνσης πρέπει πρώτα να δεχθούμε πως μέχρι τώρα μάλλον δεν την εφαρμόσαμε. Να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει για να το πετύχουμε αυτή τη φορά. Και τελικά να δούμε τι είναι και τι δεν είναι «μπροστά».

«Μπροστά» λοιπόν δεν είναι να παίζουμε τη θέση μας στην Ευρώπη με επικίνδυνες επιλογές προσώπων και γραφικότητες. «Μπροστά» δεν είναι να παίρνουμε τα χρήματα των δήμων αδιαφορώντας για τις τοπικές κοινωνίες. «Μπροστά» δεν είναι να διαβάζουμε την είδηση πως έξι υπάλληλοι του ΙΚΑ ασχολούνται με τη συντήρηση ενός φωτοτυπικού. «Μπροστά» δεν είναι να διαβάζουμε για εταιρείες που απολύουν και φεύγουν και για επενδυτές που δεν έρχονται. «Μπροστά» δεν είναι να έχει χαθεί το

μισό ΕΣΠΑ για την Πληροφορική. «Μπροστά» δεν είναι να φτάνουν κάθε μέρα 5000 λαθραίοι μετανάστες στα ελληνικά νησιά χωρίς να υπάρχει πολιτική και υποδομές υποδοχής τους. «Μπροστά» δεν είναι να φτιάχνουμε κράτος του δωρεάν και του βερεσέ για να αρέσουμε και να χρεώνουμε το λογαριασμό στα παιδιά μας. «Μπροστά» δεν είναι να διεκδικούμε να εκλεγούμε

«Μπροστά» λοιπόν δεν είναι να παίζουμε τη θέση μας στην Ευρώπη με επικίνδυνες επιλογές προσώπων και γραφικότητες

για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που υπογράψαμε αλλά δεν πιστεύουμε, το οποίο θα πολεμήσουμε αν δεν εκλεγούμε! «Μπροστά» δεν είναι να φορολογούμε με ΦΠΑ τη γνώση. «Μπροστά» δεν είναι να έχουμε ευτελίσει θεσμούς που στηρίζουν τη δημοκρατία. «Μπροστά» δεν είναι να κάνουμε λίγα διστακτικά βήματα μπροστά αφού έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω.

«Μπροστά» είναι επιτέλους να δουλέψουμε και να παράγουμε για να πάμε μπροστά. «Μπροστά» είναι να αλλάξουμε όσα πρέπει, αδιαφορώντας αν αυτό θίγει συμφέροντα. «Μπροστά» είναι να μειώσουμε και να καταργήσουμε φόρους και ότι υπονομεύει την ανάπτυξη. «Μπροστά» είναι να αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο με τρόπο που να παράγει εθνικό εισόδημα και να μένει δικός μας. «Μπροστά» είναι να στηρίζουμε με μέτρα και όχι με ευχές την επιχειρηματικότητα. «Μπροστά» είναι να κάνουμε στόχο την αριστεία και κορυφαία τα ελληνικά πανεπιστήμια. «Μπροστά» είναι να φτιάξουμε ισχυρούς δήμους με οικονομική αυτοτέλεια. «Μπροστά» είναι να έχουμε δημόσια υγεία καλύτερη από την ιδιωτική. «Μπροστά» είναι να σταματήσουμε το αριστερά, το δεξιά και το πλάγια βάζοντας την πολιτική σε δεύτερη μοίρα, υπηρετή και όχι πρωταγωνιστή των εθνικών μας στόχων.

Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν όψιμες φωνές που μιλούν για το «Μπροστά» ενώ μόλις πέτυχαν το πίσω. Φωνές που όντως πιστεύουν στο «Μπροστά». Και φωνές που θα βαφτίσουν το πίσω, με την λέξη «Μπροστά». Αυτή είναι η λεητή αποστολή όλων μας. Να δούμε ποιο «Μπροστά» εννοεί ο καθένας. Και πως θα είναι η ζωή μας με αυτό το «Μπροστά».

* Ο κ. Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη