



Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.1141/10/ΣΣ

Προς:
Κύριο ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ
Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε.
Δήμαρχο Αμαρουσίου
Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οικονομικά ΟΤΑ – Μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Μεγάλη ανησυχία διακατέχει το σύνολο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς το 2015 οδεύει προς την λήξη του. Τα κενά-ελλείμματα στους υπό εκτέλεση δημοτικούς προϋπολογισμού διευρύνονται και τείνουν να προσλάβουν χαοτικές διαστάσεις. Οι επιβαλλόμενες, μέσω νομοθετικών και διοικητικών αιφνιδιασμών, ανατροπές στα δεδομένα των προϋπολογισμών μας πολλαπλασιάζονται, ενώ παράλληλα εξαντλούνται και οι αντοχές των Δήμων μας, οι οποίοι, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, αποτελούν την πλέον μαχητική και φερέγγυα έπαλξη της κοινωνικής προσφοράς, συνοχής και αλληλεγγύης.

Μετά από τη δραματική μείωση των δημοτικών πόρων την περίοδο 2010-2014, η μη απόδοση κατά το 2015 θεσμοθετημένων πόρων και η κατάργηση καθιερωμένων εσόδων της Τ.Α. (φόρος ζύθου), σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταφερόμενων προς την Τ.Α. αρμοδιοτήτων και την συνεχιζόμενη αποψίλωση (λόγω αποχωρήσεων και περιορισμού των προσλήψεων) του προσωπικού των ΟΤΑ, διαμορφώνουν ένα ζοφερό αυτοδιοικητικό τοπίο και (δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως) ορθώνουν το φάσμα της κατάρρευσης.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι την 31.12.2014 οι περικοπές των πόρων της αυτοδιοίκησης στα χρόνια των δύο πρώτων μνημονίων (2010-2014) είχε ξεπεράσει το 60%. Ήδη από 1.1.2015, σύμφωνα με στοιχεία (Κ.Ε.Δ.Ε.) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 (η κατάσταση από τον Ιούλιο 2015 μέχρι σήμερα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω) έχουμε την εξής ανάλυση μη αποδοθέντων πόρων στην αυτοδιοίκηση:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Παρακρατηθέντες πόροι | :160.200.000 Ευρώ |
| 2. ΣΑΤΑ (πόροι δήμων για έργα) | :46.800.000 Ευρώ |
| 3. Φόρος ζύθου, τέλος διαφήμισης | |
- και 15% ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) :50.000.000 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 257.000.000 Ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω παρακρατήσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Ακόμη ότι οι Δήμοι της χώρας έχουν συμβάλει στην λεγομένη δημοσιονομική εξυγίανση ή αν θέλετε στην αντιμετώπιση του εθνικού χρέους περισσότερο από κάθε άλλο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης της χώρας. Αν όμως συνεχισθεί η αντισυνταγματική και παράνομη παρακράτηση θεσμοθετημένων πόρων της Αυτοδιοίκησης, οι συνέπειες στους Δήμους θα είναι επικίνδυνα δυσμενείς. Θα πληγεί καίρια και άμεσα η δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν τις προς τους πολίτες υπηρεσίες.

Με δεδομένα τα παραπάνω εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, διότι ήδη έχουμε εισέλθει στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 και οι Δήμοι βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι οι Δήμοι της Χώρας, με σημαντικότερο την ΚΕΔΕ και τις κατά τόπους ΠΕΔ, είναι αδήριτη ανάγκη να θέσουμε ως άμεση και πρώτη προτεραιότητα την απόδοση των θεσμοθετημένων και προβλεπόμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2015 πόρων των Δήμων. Να αναλάβουμε άμεσες πρωτοβουλίες προς την κάτεύθυνση της Κυβέρνησης, που θα πρέπει να αντιληφθεί ότι συνεργαζόμενη με τους Δήμους είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνία (ανεργία, φτώχεια, προσφυγικές ροές κλπ) και να προσφερθούν ποιοτικές υπηρεσίες και υποστήριξη των πολιτών με τις δημοτικές κοινωνικοπροινιακές δομές, (ΚΑΠΗ, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.). Άλλωστε στο «Τρίτο Μνημόνιο», πέραν των άλλων, περιέχεται και η υποχρέωση εκσυγχρονισμού της ελληνικής διοίκησης, μεταξύ των βασικών παραδοτέων της οποίας συγκαταλέγεται και «...μια σημαντική αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών...». Ταυτόχρονα πρέπει να κινηθούμε και προς την κατεύθυνση των δημοτών μας αλλά και προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση για τις αιτίες και τις διαστάσεις του προβλήματος αλλά και για τις τεκμηριωμένες προτάσεις και τα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

