

Γράφει ο **ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ***

Ακόμη ένας αμερικανός πρόεδρος έκανε μία στάση στη σπουδαία Ελλάδα. Και αυτό αποτυπώθηκε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο στην ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα. Ένας ύμνος για τη χώρα του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Γιατί η Ελλάδα, παρά τη δημοσιονομική της περιπέτεια, είναι σπουδαία στα μάτια όλου του κόσμου. Είναι λίκνο μίας δημοκρατίας που ίσως να μη λειτουργεί καλά στη σύγχρονή της μορφή, αλλά συνεχίζει και εμπνέει οικουμενικά. Είναι χώρα με ενδιαφέρον από άποψη κοινωνική, οικονομική, γεωπολιτική. Το Air Force one δεν κατεβαίνει τυχαία σε χώρες ούτε οι αμερικανοί πρόεδροι έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να περάσουν δύο μέρες στην Ελλάδα. Η επίσκεψη Ομπάμα έχει τους δικούς της συμβολισμούς και είναι αφελές να πιστεύει κανείς στην ασυνέχεια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, επειδή άλλαξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Σε όλες τις εποχές αυτές της μορφής αξία έχουν αυτά που δεν ακούγονται δημό-

Προεδρική επίσκεψη με μηνύματα

σια. Γιατί η εξωτερική πολιτική παράγεται πίσω από κλειστές συνθήκες πόρτες. Εμείς μπορούμε μόνο να μείνουμε σε αυτά που ειπώθηκαν δημόσια. Η εκτενής αναφορά του προέδρου Ομπάμα στην οικονομία έχει το δικό της ειδικό βάρος. Η σαφής απόρριψη των πολιτικών λιτότητας δεν είχε στόχο τη σύμπλευση με την Ελλάδα και τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αλλά τον περιορισμό της γερμανικής οικονομικής ηγεμονίας που δείχνει να ενοχλεί όλο και περισσότερο την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η αναφορά στο ανθρωπιστικό μεγαλείο των Ελλήνων στο θέμα των προσφύγων δεν είχε μόνο μια διάθεση αναγνώρισης του αλτρουισμού μας αλλά μια πρόσκληση για την ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους δεν τέθηκε για να το ακούσουν οι Έλληνες αλλά η ευρωπαϊκή οικονομική ελίτ. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν είπε κάτι για την Τουρκία και αυτό έχει τη δική του ανάγνωση και αξία ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ, αποδεικνύοντας πως οι αμερικανοί πρόεδροι είναι πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις εξωτερικής πολιτικής ακόμη και όταν βρίσκονται στο κατώφλι της εξόδου. Τέλος

Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν είπε κάτι για την Τουρκία και αυτό έχει τη δική του ανάγνωση και αξία ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ, αποδεικνύοντας πως οι αμερικανοί πρόεδροι είναι πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις εξωτερικής πολιτικής

το κοινωνικό πρόγραμμα του προέδρου Ομπάμα αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού. Δεν γνωρίζουμε αν η πρόθεση του Μπαράκ Ομπάμα να βοηθήσει την Ελλάδα θα αποτελέσει πολιτική και της επόμενης διοίκησης. Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η δημόσια αυτή δέσμευση ενόψει της εκλογής Τραμπ και της συσχέτισής του με το Brexit και τον ευρωσκεπτικισμό. Είναι όμως επίσης ενδεικτικό πως οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ είχαν μεγάλη δόση αυτοσυγκράτησης και υιοθέτησης αυτού που ονομάζουμε politi-

cally correct και λιγότερο ρεπουμπλικανικό αυθορμητισμό, που μάλλον δεν έλλειψε σε κανένα. Αυτό που έχει αξία είναι πως για μια ακόμη φορά η Ελλάδα είναι στο παγκόσμιο κάδρο, κυρίως επειδή η γεωγραφική της θέση, που αποτελεί την πιο ισχυρή κληρονομιά της, είναι σημαντική για όσους κάνουν παγκόσμια πολιτική στρατηγική. Αλλά και γιατί αποτελεί case study για μία σειρά παγκόσμιων ζητημάτων όπως η ενεργειακή πολιτική, το προσφυγικό, η τρομοκρατία, η συνοχή της Ευρώπης. Τέλος δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η εικόνα των αθεράπευτων νοσταλγών του αντιαμερικανισμού, επαναστατών χωρίς αιτία και αποκομμένων από το ρεαλισμό και την πραγματική κοινωνία που έκαψαν την Αθήνα στο όνομα μίας επανάστασης που απέτυχε, και μιας ιδέας που χρεοκόπησε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς πρόλαβαν έστω λίγα δευτερόλεπτα αρνητικής δημοσιότητας, για να έχουν θέμα να συζητούν λιγοστοί και μόνοι τους όσο ο κόσμος θα προχωρά χωρίς αυτούς.

***Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ**