

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ;

Από τον
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη*

Στις 16 Απριλίου η Τουρκία θα διεξαγάγει ένα πολύ κρίσιμο δημοψήφισμα που θα κρίνει την εσωτερική δημοκρατία της, τη μελλοντική προοπτική της και τη σχέση της με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι προφανώς ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αφού διαχρονικά η τουρκική πολιτική, είτε με τη μορφή εντάσεων είτε με τη μορφή διεκδικήσεων, εξάγεται στη χώρα μας.

Εκτός, όμως, από την Ελλάδα, η τουρκική πολιτική, εκφρασμένη από τον κυρίαρχο Ερντογάν, απασχολεί και ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πολιτικό φαινόμενο που έχει αναλυθεί με κάθε ερμηνεία. Τούρκοι συνομιλητές μου αναφέρουν έναν ηγέτη με δεινή ρητορική που μαγεύει τα πλήθη (κυρίως εκτός αστικών κέντρων) και έχει φανατικούς υποστηρικτές. Η διευδυτικότητά του στην τουρκική κοινωνία είναι εντυπωσιακή, στον βαθμό που η φωτογραφία του στους τοίχους καταστημάτων έχει καταταστήσει αυτή του Ατατούρκ, σημαδοτώντας μια νέα αντευρωπαϊκή πολιτική στροφή, αντίθετη με αυτή που επέβαλε ο αναμορφωτής της τουρκικής Ιστορίας. Ο Ερντογάν δεν έχει κανένα πρόβλημα με την αυθαιρεσία στην

**Η τακτική του
έχει οδηγήσει στην
πλήρη ανυπαρξία
αξιόλογης
αντιπολίτευσης**

στην οποία στην τουρκική κοινωνία είναι εντυπωσιακή, στον βαθμό που η φωτογραφία του στους τοίχους καταστημάτων έχει καταταστήσει αυτή του Ατατούρκ, σημαδοτώντας μια νέα αντευρωπαϊκή πολιτική στροφή, αντίθετη με αυτή που επέβαλε ο αναμορφωτής της τουρκικής Ιστορίας. Ο Ερντογάν δεν έχει κανένα πρόβλημα με την αυθαιρεσία στην



άσκηση της εξουσίας. Δεν λογοδοτεί για την περιορισμένη και επιλεκτική δημοκρατία. Έχει ένα οικονομακό μοντέλο ανάμεικτου φιλελευθερισμού και διαπλοκής που λειτουργεί θαυμάσια σε όρους ανάπτυξης και μια ισχυρή ομπορική υπέρ ενός ανάδελφου τουρκικού έθνους. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ανεβιοκατεβάζει προέδρους, υπουργούς και συνεργάτες, που με το πρόσφατο πραξικότημα έχει ακρωτηριάσει τη στρατιωτική ήγεσία και ηγεμονεύει προβάλλοντας τα εθνικά ιδανικά ως απόλυτος υπερασπιστής τους. Δεν είναι, επίσης, καθόλου τυχαίο πως η πολιτική του έχει οδηγήσει και στην πλήρη ανυπαρξία αξιόλογης αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή που μαγεύει τα πλήθη με την ακατέργαστη ρητορι-

κή του, υβρίζοντας λαούς και ηγέτες με ακατονόμιστους χαρακτηρισμούς, καταρρίπτοντας αεροπλάνα, καταστρέφοντας ειδηνιστικές αποστολές και γεμίζοντας την Ευρώπη με πρόσφυγες, κλείνει με τους ίδιους ηγέτες συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα, για διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις, για ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό αποτελεί πραγματικά ένα πολιτικό φαινόμενο, με όποιους όρους κι αν αναλυθεί.

Tο μεγάλο ερώτημα για το πώς βαδίζει η Τουρκία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Ασφαλώς, το δημοψήφισμα του Απριλίου θα κρίνει πολλά και κυρίως αν η παρουσία Ερντογάν θα αποκτήσει πλέον ακόμη ισχύ όπερα καθεστωτικά χαρακτηριστικά,

οδηγώντας την Τουρκία μπροστά σε επιλογές που δεν είναι έτοιμη να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ερντογάν αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο ανεξάρτητα από το πρόσωπο που κανείς θέτει.

Και θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μπορούσαμε να μάθουμε αν η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει κάποιον σχεδιασμό στην κοινή εξωτερική πολιτική της για το θέμα (θυμίζω πως με τη Συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει θέση υπεύθυνου Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε.) ή το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μη χάσει μερίδιο από τη μεγάλη τουρκική αγορά.

*Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, αντιπρόεδρος της Επιπροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ