

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ «SURVIVOR»!

Από τον
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη*



Eδώ και πάρα πολύ καρδιθέμα καθημερινής συζήτησης αποτελεί η τηλεοπτική παραγωγή του Σκάου «Survivor». Η εκπομπή πάνει εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης, οι «Διάσημοι» και οι «Μαχητές» καθηγώνουν με τις αγωνιστικές και τις συνασθηματικές επιδόσεις τους, οι μαθητές χασιμούριούνται στις τάξεις τις δύο πρώτες ώρες του μαθήματος το επόμενο πρωί και οι ειδήσεις της επακαρδόττας έχουν δευτερεύουσα σημασία. Μάλιστα, το θέμα έφτασε στη Βουλή και στο ΕΣΡ για να συμπληρωθεί η εικόνα μιας Ελλάδας που ασχολείται με το συγκεκριμένο «reality»!

Ασφαλώς η παραγωγή εντυπωσιάζει με τον τρόπο που είναι γυρισμένη. **Πρωτότυπα παιχνίδια** και δοκιμασίες, εξωτικά τοπία, χαρακτήρες, σχέσεις και εντάσεις, **τοτέμ και βραβεία ασυλίας** και επικοινωνίας, **φαγητό** για τους νικητές, σκηνικό καλοκαιρινής υπαίθριας διαβίωσης σε σκληρές συνθήκες (για όποιον το πιστεύει) και γενικά συνταγή reality show που έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας ως τηλεοπτικό προϊόν.

Κι όμως, είναι **περιέργο** να εντυπωσιάζόμαστε από ένα τεχνητό φιάλιτι επιβίωσης (survivor), αφού μάλλον ζούμε σε μια χώρα που **συμμετέχει** σε αυτό καθημερινά.

Survivors είναι οι Ελληνες πολίτες που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουμε μια **ανοργάνωτη Πολιτεία**, με κακές υποδομές, χωρίς ποιοτικές υπηρεσίες, με επικίνδυνους δρόμους, με νό-



μους που δεν λειτουργούν, με υποβαθμισμένα σχολεία και δημόσια νοσοκομεία, με αγώνα για να εφαρμόζεται το αυτονότητο.

Survivors είναι οι Ελληνες **μικροσυνταξιούχοι** που ζουν σήμερα σε ένα ακριβό κράτος με μικρή σύνταξη, που **πρέπει να πληρώσουν** ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, φάρμακα, **είδη πρώτης ανάγκης** και που ασφαλώς **φαντάζονται** πως στη δύση του βίου τους θα ζούσαν καλύτερα χρόνια.

Survivors είναι **οι «κλοσάρ** που έχουν γείσει τους ελληνικούς δρόμους, οι οποίοι κοιμούνται στο ύπαιθρο, έχουν μπροστά τους μια πινακίδα που γράφει «**πεινάω**» και οι οποίοι ως εκ θαύματος μένουν αθέατοι από τους **περαστικούς** που βιάζονται να δουν τους τηλεοπτικούς survivors.

Survivors είναι οι **άνεργοι**, συχνά όλα τα μέλη μιας οικογένειας, που είναι σε αριθμό ακόμη μια μικρή Ελλάδα. Ανθρωποι που δίνουν καθημερινά έναν **τεράστιο αγώνα επιβίωσης**, με κομμένο ρεύμα, με απλήρωτους λογαριασμούς, με **χρέη** που τους πνίγουν, χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική σταθερής εργασίας.

Survivors είναι οι Ελληνες **επιχειρηματίες** και **ελεύθεροι επαγγελματίες**, αυτοί που ακόμη δεν έφυγαν, που έχουν απέναντι τους ένα **κράτος αδιάφορο**, εχθρικό στην επιχειρηματικότητα, με ατελείωτη γραφειοκρατία, με υψηλούς φόρους και εισφορές. Και που χιλιάδες από αυτούς **χάνουν τη μάχη** της επιβίωσης.

Survivors είναι οι **μιαθητές** που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από τις

αμέτρητες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι γονείς που κάνουν πέντε περιστασιακές δουλειές για να **τα βγάλουν πέρα**, οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία **χωρίς γάζες και φάρμακα**, οι δήμοι που λειτουργούν χωρίς χοήματα και προσωπικό, μια ολόκληρη χώρα.

Αν θέλει λοιπόν κάποιος να δει survivors, ας κάνει μια βόλτα να **δει τους αιτέγονους**, αυτούς που αναζητούν τροφή στα **σκουπίδια**, τα κλειστά μαγαζιά. Ας διαβάσει τις ειδήσεις, ας δει τους δείκτες της ανεργίας, ας καθίσει σε ένα αεροδρόμιο να δει **πόσοι νέοι φεύγουν**. Και τότε θα διαπιστώσει πως όλη η Ελλάδα αποτελεί ένα **εξαιρετικό πλατό** για την παραγωγή ενός «Survivor». Με τη θλιβερή διαφορά πως αυτό είναι το αληθινό!

*Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη,
αντιπρόεδρος της Επιπροπής Θεαμάτων της ΚΕΔΕ

Ελλάδα
συμμετέχει
σε ριάλιτι
επιβίωσης
καθημερινά