

## Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Από τον  
**Ιγνάτιο Καϊτεζίδη\***



**Α**ν και η πολιτική πρόβλεψη είναι συνήθως **επισφαλής**, φαίνεται ότι στις γαλλικές εκλογές και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι υπέρ του Μακρόν, αφού έχει το προφίλ και την **πολιτική δυναμική** να συσπειρώσει όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις σε μια κοινά αποδεκτή ρητορική εναντίον της **εθνικιστικής επιλογής** Λεπέν που **απειλεί** Γαλλία και Ευρώπη. Οι Γάλλοι προτίμησαν τον αισιόδοξο βηματισμό «En Marche! La France» του λαμπερού Εμανουέλ Μακρόν από το μάλλον φοβικό σύνθημα «Au nom de peuple» (**Στο όνομα του λαού**), στο οποίο άλλωστε ιστορικά έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα!

Τα ελληνικά κόμματα έσπευσαν άμεσα να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά το γαλλικό αποτέλεσμα, επιδιώκοντας την ταύτιση με τον νικητή και ετεροπροσδιορίζοντας και το δικό τους εγχώριο πολιτικό σίγμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η νίκη Μακρόν είναι η απάντηση των φιλελεύθερων δυνάμεων της λογικής στην επίθεση του αριστεροδεξιού λαϊκισμού» και άρα ουσιαστικά ταύτισε το ελληνικό με το γαλλικό πολιτικό σκηνικό, τονίζοντας τη χρεοκοπία της Αριστεράς και τον λαϊκισμό της Δεξιάς και δείχνοντας προς ένα ανάλογο αποτέλεσμα και στην Ελλάδα. Μάλιστα, το γραφείο Τύπου τόνισε διά... tweet πως η ατζέντα Μακρόν μοιάζει πολύ με της Ν.Δ. και περιέργως όχι το αντίθετο!



Η Φώφη Γεννηματά είχε άγχος να ηττηθεί η Μαρί Λεπέν και μάλλον ένωσε ανακούφιση με το αποτέλεσμα, στηρίζοντας, φυσικά, τον Μακρόν, που άλλωστε έχει υποψία σοσιαλιστικού παρελθόντος και ετικέτα κεντρώου, αυτό δηλαδή που επιθυμεί πιθανότατα και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το δικό της κόμμα. Ετσι μάλλον ξεπέρασε και την ανάγκη δήλωσης για τον σοσιαλιστή υποψήφιο που έλαβε ποσοστό 6,7% από 28,6% που είχε λάβει ο πρόεδρος Ολάντ το 2012! Ωστόσο περιορίσε την αναμέτρηση ως μάχη ενάντια στην Ακροδεξιά, ξεχνώντας μέσα στην αγωνία της πως η κύρια μάχη του Μακρόν είναι απέναντι

σε μια κουρασμένη Γαλλία και σε μια γερασμένη Ευρώπη, οι οποίες προκάλεσαν το φαινόμενο Λεπέν.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε θριαμβευτικά «ψηφίζουμε και με τα δυο μας χέρια Μακρόν» (!), λύση ασφαλής και σίγουρη, ειδικά με διανομορφωμένες τις πολιτικές ισορροπίες του δεύτερου γύρου. Η σκέψη είναι μάλλον απλή, αφού, αν μαζί με τη δήλωση στήριξης βρεθούν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά

μεταξύ Εμανουέλ Μακρόν και Αλέξη Τσίπρα, όπως νέοι, προοδευτικοί, ενάντια στη λιτότητα και την Ακροδεξιά, έδωσε το γλυκό!

Οι θέσεις των ελληνικών κομμάτων

για τις γαλλικές εκλογές έχουν κυρίως εθνικό πρόσημο. Η λάμψη τού εκτός απροόπτου νέου Γάλλου προέδρου είναι αναγκαία για να φωτίσει εγχώρια και ευρωπαϊκά οράματα. Και η ταύτιση φαίνεται προς το παρόν πολύ δελεαστική. Κανείς βέβαια δεν ξέρει αν ο Κυριάκος Μακρόν ή ο Αλέξης Μακρόν σύντομα θα κληθούν να πάρουν αποστάσεις από τον νέο κάτοικο των Ηλυσίων, αφού η λάμψη της νίκης κρατά μόνο μέχρι το επόμενο πρωί που αρχίζουν τα προβλήματα της εξουσίας. Γιατί, όπως είπε κάποτε και ο Ντε Γκολ, «πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 είδη τυριών;». Πόσο μάλλον όταν η δική μας έχει 246 είδη φόρων!

\*Δήμαρχος Πυλαίας - Χορπάτη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

**Ξεχνούν πως  
η κύρια μάχη του  
είναι απέναντι σε  
μια γερασμένη  
Ευρώπη!**