

## ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Του  
**Ιγνάσιου Καϊτεζίδη\***

**Ε**χω πολλές φορές αναφωτηθεί ποια είναι η σκέψη πίσω από τη φορολογική πολιτική του κράτους. Με ποια λογική δηλαδή επιβάλλει και αυξάνει τους κάθε λογής φόρους στην επαχειρηματικότητα και την κοινωνία. Σήμερα η Ελλάδα είναι από τις χώρες με την υψηλότερη φορολογία στον κόσμο και είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος πώς αυτό το οικονομικό μοντέλο τη βοηθά να βρει θέση στην παγκόσμια αγορά.

Μια εξήγηση της επιβολής υψηλών φόρων και εισφορών είναι οι ανταποδοτικές κοινωνικές παροχές, το «κοινωνικό κράτος». Πληρώνουμε πολλούς φόρους και μας ανταποδίδει το κράτος καλύτερη παρεία, καλύτερη υγεία, καλύτερη Δημόσια Διοίκηση, καλύτερες υπηρεσίες. Στην Ελλάδα όμως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και το γνωρίζουμε όλοι. Συνεπώς οι φόροι δεν κάνουν πο ποιοτικό το σύστημα ανταποχών του Δημοσίου. Αρα πάνε κάποιον αλλού.

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι η επιβολή υψηλών φόρων έχει στόχο τη σταδιακή μείωση του χρέους μέσα από τη δημουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Μα το χρέος σε απόλυτες τιμές διαρκώς αυξάνεται. Συνεπώς ή ανατροφοδοτείται από νέα ελλείμματα ή οι φόροι μας δεν πάνε σύντετα.

Τελικά, δεν συμβαίνει τίποτε από τα δύο, γιατί πολύ απλά οι φόροι στην Ελλάδα βεβαιώνονται αλλά δεν εισπράττονται. Εχουμε δημουργήσει ένα σύστημα που παράγει ανείσπρακτες οφειλές, που αυξάνονται με ρυθμό 2 δισ. τον



μήνα, και η αντίδραση του κράτους δεν είναι να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο, αλλά να αυξήσει τους φόρους ώστε να καλύψουν τα μη εισπραχθέντα δημόσια έσοδα, επανώντας φορολογικές διατάξεις ντροπής, όπως αυτή της προκαταβολής. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο που δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει. Αφενός, γιατί το άθροισμα της φορολογικής και της ασφαλιστικής υποχρέωσης αγγίζει πλέον την οροφή (ήδη βρίσκεται στο 85% του μέσου εισοδήματος) και, αφετέρου, γιατί διαρκώς μειώνεται η φορολογική βάση. Και βεβαίως η επιμονή σε αυτή την εισπρακτική πολιτική

### Η εισπρακτική πολιτική δημιουργεί ισχυρότερη φοροδιαφυγή

δημουργεί ισχυρότερη παρά ποτέ τάση φοροδιαφυγής. Σήμερα οι ανείσπρακτες οφειλές του Δημοσίου είναι περίπου 100 δισ. Δηλαδή 55% του ΑΕΠ. Και είναι όλες ιδιωτικό χρέος. Που μαζί με το δημόσιο αισιώς βαδίζουν στο μισό τρια. Την ίδια ώρα οι επαχειρήσεις ή κλείνουν ή μεταναστεύουν ή δεν πληρώνουν, το Σαντάνσκι στη Βουλγαρία μεγαλώνει, οι Ελληνες επαχειρηματίες αλλάζουν με μεγάλη προθυμία φορολογική κατοικία, οι ξένοι επενδυτές βλέπουν τους φόρους και «φτύνουν τον κόρφο τους» που απέφυγαν την Ελλάδα, η ανταγωνι-

σπικότητα πάει περίπατο και το σενάριο πραγματικής εξόδου από αυτή την κρίση φαίνεται δύο και πιο μακρινό.

**T**ελικά, κάθε φορά που κάνω όλη αυτή τη διαδρομή των επαχειρημάτων για να εξηγήσω τους υψηλούς φόρους στην Ελλάδα, καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα: πως έχουμε ένα κράτος ανίκανο να παράγει φορολογικά έσοδα, φορολογώντας μια υψηλή ανάπτυξη με χαμηλούς συντελεστές, αφού είναι εδώ και χρόνια εθισμένο να κάνει το αντίθετο.

\*Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτάτη,  
αντιπρόεδρος της Επιπροπής  
Θεσμών της ΚΕΔΕ