



ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΛΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΘΗ

73 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΧΟΡΤΙΑΘΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ

2 Σεπτεμβρίου 1944 - 2 Σεπτεμβρίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη,
το Δημοτικό Συμβούλιο
και το Τοπικό Συμβούλιο Χορτιάτη,
σας προσκαλούν
να τιμήσετε με την παρουσία σας,
τις εκδηλώσεις Μνήμης,
προς τιμήν των 149 τραγικών θυμάτων
του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη
της 2ας Σεπτεμβρίου 1944.

Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

- 7.30 μμ. «14η Ποδηλατοδρομία Ειρήνης»
Αφετηρία: Διασταύρωση Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου.
Τερματισμός: Είσοδος Χορτιάτη
- 9.00 μμ. Πέτρινο Γυμνάσιο Χορτιάτη. «Σμύρνη μου σε τραγουδώ». **Συναυλία με τον Πασχάλη Τόνιο**
-

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

- 7.00 μμ. «Φούρνος Γκουραμάνη»
Επιμνημόσυνη Δέηση στον τόπο του Μαρτυρίου
- 8.15 μμ. «3η Λαμπαδηφορία Ειρήνης»
Αφετηρία: «Φούρνος Γκουραμάνη»
Τερματισμός: Πέτρινο Γυμνάσιο Χορτιάτη
- 9.00 μμ. Πέτρινο Γυμνάσιο Χορτιάτη
Συναυλία με τον **Θανάση Πολυκανδριώτη**
“**Υμνος στη ζωή**” από το ομώνυμο τραγούδι του συνθέτη σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ
Συμμετέχουν: Ανδρέας Καρακότας & Ντίνα Παπαϊωάννου
Επιμέλεια & παρουσίαση: Κώστας Μπλιάτσας
-

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

- 7.30 μμ. **Αρχιερατική Θεία Λειτουργία** προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κκ. Βαρνάβα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη
- 10.15 μμ. Πέρας υποδοχής προσκεκλημένων στην πρώην Κοινότητα Χορτιάτη
- 10.30 μμ. **Τέλεση 73ου Αρχιερατικού Μνημόσунου** στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κκ Βαρνάβα
- 11.00 μμ. Μετάβαση με πομπή στο Μνημείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. **Επιμνημόσυνο Αρχιερατικό Τρισάγιο**
- 11.15 μμ. Κεντρική ομιλία
- 11.30 μμ. Προσκλητήριο Νεκρών. Καταθέσεις στεφάνων
- 12.00 μμ. Ενός λεπτού σιγή
- 12.01 μμ. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
Δεξίωση

Δηλώσεις συμμετοχής
για καταθέσεις στεφάνων
μέχρι 25 Αυγούστου
στα τηλέφωνα:
2313 30 10 62
2313 30 10 61
2313 30 10 70

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
m.mourtziou@pilea-hortiatis.gr,
politismos@pilea-hortiatis.gr

Φέρτε καινούρια χέρια τι τώρα ποιος θα πάει
Ψηλά να νανουρίσει τα μωρά των άστρων!
Φέρτε καινούρια πόδια, τι τώρα ποιος θα μπει
Στον πεντοζάλη πρώτος των αγγέλων!
Καινούρια μάτια -Θε μου- τι τώρα πού θα παν
Να σκύψουν τα κρινάκια της αγαπημένης!
Αίμα καινούριο, τι με ποιο χαράς χαίρε θ' ανάψουν
Και στόμα, στόμα δροσερόν από χαλκό κι αμάραντο,
Τι τώρα ποιος στα σύννεφα θα πει «γεια σας παιδιά!»
Μέρα, ποιος θ' αφηφίσει τα ροδακινόφυλλα;
Νύχτια, ποιος θα μερέψει τα σπαρτά;
Ποιος θα σκορπίσει πράσινα καντίλια μες στους κάμπους
Ή θ' αλαλάξει θαρρετά κατάντικρυ απ' τον ήλιο,
Για να ντυθεί τις θύελλες καβάλα σ' άστρωτο άλογο
Και να γενεί Αχιλλέας των ταρσανάδων;
Ποιος θ' ανεβεί στο μυθικό και μαύρο ερημονήσι
Για ν' ασπαστεί τα βότσαλα
Και ποιος θα κοιμηθεί
Για να περάσει από τους Ευβοϊκούς του ονείρου
Να βρει καινούρια χέρια, πόδια, μάτια
Αίμα και λαλιά
Να ξαναστυλωθεί στα μαρμαρένια αλώνια
Και να ριχτεί -αχ τούτη τη φορά-
Και να ριχτεί του Χάρου με την αγιοσύνη του!

«Άσμα πρωϊκό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»
Οδυσσέας Ελύτης, 1946.

Από την ανατολή ως και τη δύση του ήλιου της 2ας Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια, δημοτικά κτίρια, στα γραφεία οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και στα λοιπά καταστήματα και οικίες του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.



Απόστολου Σαμανίδη 21
Τ.Κ. 55236 Πανόραμα

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

www.pilea-hortiatis.gr
politismos@pilea-hortiatis.gr