

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΕΔΩΣΑΝ, ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ!

Του
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη*



Aυτές τις ημέρες υπάρχει μια έντονη κυνηγότητα στο ξήτημα για τα Σκόπια. Οπως διαβάζουμε, έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίλυση του θέματος της ονομασίας των γειτόνων. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Ο πρωθυπουργός τους φαίνεται δημόσια να έχει διάθεση συμβίβασμού. **Τα Σκόπια «καίγονται» να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ίσως και στην Ε.Ε.** Η εκκρεμότητα της ονομασίας πλήρτει ενδεχομένως την ίδια την ύπαρξη του κρατιδίου, το οποίο αποτελεί ένα μωσαϊκό εθνοτήτων που μοιάζουν έτοιμες να αποσχιστούν.

Ο ανεκδύγητος Γκρούνεφορι έχει απομονώθει και η οργανωμένη -τουλάχιστον εκτός των συνόρων τους- δεν έχει τους προηγούμενους εθνικιστικούς τόνους **στην ίδια ένταση**. Ισως όντως είναι ευκαιρία! Άλλα ευκαιρία για ποια λύση;

Εδώ και καιρό υπάρχει μια εθνική θέση, η οποία είναι **ακατανόητη** από πλευράς εθνικών συμφερόντων: **Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό!** Τι ακριβώς, όμως, σημαίνει αυτό; Η αίσθησή μου είναι ότι μια τέτοια θέση σημαίνει πολύ απλά πως έχουμε καταλήξει στην κύρια λέξη της ονομασίας και αναζητούμε μόνο το επίθετο που θα την προσδιορίζει! Αρα το «Μακεδονία» θα υπάρχει οπωδήποτε. Μπορεί αυτό να αποτελεί σοβαρή πρόταση: Δηλαδή αυτό έχει να επιδείξει η ελληνική διπλωματία ως επιτυχία στη διαδρομή της για το μεγαλύτερο ίσως εθνικό μας θέμα; Οταν, μάλιστα, γνωρίζει πολύ καλά ότι, στην περίπτωση μας ονομασίας τέτοιου τύπου, **θα κυριαρχήσει το δεύτερο συνθετικό και θα χρησιμοποιείται πλέον από μόνο του;** Ενώ το πρώτο συνθετικό θα παραπλέμπει σε μια Μακεδονία χωρισμένη σε δύο μέρη και άρα σε σαφείς αλυτρωτικές διαθέσεις που πλέον **θα προκύπτουν de facto από την ίδια την ονομασία;** Και αν κάποιοι,

στην προσπάθειά τους να προετοιμάσουν τη δικαιολογία τους για την αποδοχή του ονόματος «Μακεδονία», υποστηρίζουν ότι μείζον θέμα δεν είναι το ίδιο μαλά ο αλυτρωτισμός, μάλλον δεν πείθουν. Γιατί το ίδιο μαλά δημιουργεί την **αλυτρωτική σάση των γειτόνων.** Αν τους ονομάσουμε «Γαλλία», δεν θα υπάρχει κανένα αλυτρωτικό πρόβλημα!

Την ίδια στιγμή δημιουργεί **απορία η αδράνεια θεσμών.** Πολιτείας, Εκκλησίας και ενημέρωσης. Κανείς δεν ακούγεται, **κανείς δεν ενεργει.** Τι πρέπει να υποθέσουμε γι' αυτή την πρωτοφανή σιωπή; Η Εκκλησία ξέχασε τους πύρινους λόγους. **Οι θεσμοί σφυρίζουν αδιάφορα.** Οι βουλευτές αναζητούν αμφίστημες δηλώσεις, για να έχουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσουν αυτό που δεν φαντάζονταν ποτέ. **Η τηλεόραση έδειχγε ντοκιμαντέρ και πατινάζ αντί για το σύλλαλητήριο.** Αυτή είναι η γενναιότητα που περιμένει η κοινωνία από την κορυφή της; Αν υπάρχει τέτοια σιωπή από αυτούς που οδηγούν, τι σθένος υπάρχει σε αυτούς που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται; **Αραγε χτυπούν το χέρι τους στο τραπέζι ή χτυπούν φιλικά τους συνομιλητές τους στην πλάτη;**

Ολοι υποψιαζόμαστε τη λύση που θα έρθει.

Και πολύ φοβάμαι ότι η λύση που θα δοθεί θα είναι αυτή που θα αρχίσει και όχι αυτή που θα τελειώσει το πρόβλημα. Και αν σήμερα κάποιοι βιάζονται να το λύσουν ως **ενοχλητική εκχεμότητα**, τα παιδιά μας θα το βρουν στο μέλλον ως **μια απειλητική πραγματικότητα.** Είναι καλό να γνωρίζουν όσοι βάλουν την υπογραφή τους σε μια λύση με τέτοιο ίσως όνομα ότι **ίσως γράψουν για πάντα το διάκο τους ίδια ματάρες σε λίδες της Ιστορίας.** Στο κάτω κάτω, αν κάποιοι θέλουν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για το γειτονικό κράτος, ας το ονομάσουν **«Βόρεια της Μακεδονίας»!**

* Δήμαρχος Πιλαίας-Χορτάπη, αντιπρόεδρος της Επιπροπής Θεαμών της ΚΕΔΕ

