

Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Του
**Ιγνατίου
Καϊτεζίδη***



Το σκηνικό του Νταβός δεν άφησε αμφιβολία πως αυτή η διαπραγμάτευση είναι μόνο για τους ισχυρούς. Κάνοντας επίδειξη δύναμης με έναν περίπατο στα χιόνια και οι δύο πρωθυπουργοί έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα προκειμένου να μοιράσουν το όνομα «Μακεδονία» και τη χρήση του. Η ελληνική διπλωματία πήγαινε στη διαπραγμάτευση προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είναι πάντα «πλούσια στο δούναι και φτωχή στο λαβείν» (όπως εύστοχα αποτύπωσε ο τίτλος της εφημερίδας «TA NEA») και η σκοπιανή διπλωματία προσήλθε με ύφος μεγάλης χώρας και θράσος χιλίων πιθήκων. **Το μπρα ντε φερ**, παρουσία της γερασμένης

και εξαντλημένης σε ιδέες διεθνούς διπλωματίας του Μ. Νίμιτς, φαινόταν να γέρνει προς την πλευρά των Σκοπίων, μέχρι που ακούστηκε μια φράση που θα άλλαζε για πάντα τις ισορροπίες: **Τα Σκόπια δέχονται να αλλάξουν το όνομα «Μέγας Αλέξανδρος»** του αεροδρομίου τους και της εθνικής οδού τους!

Κανένας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε μια τέτοια υποχώρηση των γειτόνων. Μπροστά σε μια δήλωση-κλειδί που αποτελεί τη μισή λύση του ζητήματος. Υστερα από αυτό είναι λογικό να είμαστε και εμείς έτοιμοι να κάνουμε ένα βήμα. Αφού αυτοί θα βγάλουν το όνομα «Μακεδονία» από το αεροδρόμιό τους, εμείς να συμφωνήσουμε να τοβάλουν στη χώρα τους. **Τι πο**

δίκαιο και ισοβαρές! Ποια μεγαλύτερη απόδειξη της ειλικρινούς πρόθεσης των Σκοπίων να βρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας; Αφού **τα εθνικά μας αντανάκλαστικά** έχουν μειωθεί στο επίπεδο της παράλυσης, είναι μάλλον αναμενόμενο οι συνομιλητές μας να μας **δουλεύουν ψιλό γαζί**.

Η διπλωματία μας επιβεβαιώνει το «πλούσια στο δούναι και φτωχή στο λαβείν»

Γιατί δεν υπάρχει μάλλον κάποιος σε εκείνη την αίθουσα να τους πει «**στα γαλλικά**» τι να κάνουν με το αεροδρόμιο και την εθνική τους οδό, και να τους ενημερώσει πως θα επιστρέψει **στο τραπέζι των συζητήσεων** μόλις σοβαρευτούν.

Ωστόσο η παραπάνω **παράχωρηση των Σκοπίων** ίσως να δημιουργεί πλέον και για την Ελλάδα μια ευκαιρία να κάνει ανάλογου μεγέθους παραχωρήσεις προκειμένου να υπάρ-

ξει σύγκλιση απόψεων για την **επίτευξη λύσης**. Αν λοιπόν δεχθούν λύση χωρίς το όνομα «Μακεδονία», θα μπορούσαμε και εμείς από την πλευρά μας να αναλάβουμε το κόστος της αποκαθής των **κιτς αγαλμάτων που έβαλαν σε κάθε κενό χώρο των Σκοπίων μεταφέροντάς τα στην πλησιέστερη μονάδα ανακύκλωσης** και επιπλέον να τους βοηθήσουμε να βρουν ένα όνομα που θα εκφράζει την ιστορική καταγωγή τους και θα εγγυάται ότι για όλη τη διάρκεια επιβίωσης του κρατιδίου τους **δεν θα εκπίθενται ως imitation Μακεδόνες**.

Αν οι συζητήσεις για το θέμα της ονομασίας εξελίσσονται με τέτοιους όρους, τότε **το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην ονομασία αλλά και στη διπλωματία**.

Δήμαρχος Πυλαίας - Χορπάτι,
αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Θεσμών της ΚΕΔΕ