

## ΠΟΣΟΙ ΉΤΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ;

Του  
**Ιγνάτιου Καϊτεζίδη\***

**Π**αρακολούθωντας κάποιος τη συζήτηση που εξελίσσεται στον απόρχο των δύο μεγάλων συλλαλητρίων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για τη Μακεδονία δύσκολευται να καταλάβει τη λογική των αριθμών, σπουδαία στοχώς έχουν προσχωρήσει οι πάντες.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον αριθμό των διαδηλωτών είναι εντυπωσιακή, κυρίως γιατί νιώθει πων ανάγκη να αντιπαρατεθεί με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών και δευτερευόντως γιατί κάπι ανάλογο δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη ανάλογη περίσταση. Ποτέ ξανά η Αστυνομία δεν μέτρησε πόσοι, ποτέ ξανά δεν επέμενε, τόσο! Σε ρόλο λοιπόν τοπογράφου, που μετρά συντελεγμένες, τετραγωνικά μέτρα και πυκνόπτα πληθυσμού, ανακοίνωσε έναν αριθμό που προκάλεσε γιατί θεωρήθηκε μικρός, προβληματίζοντας για τους λόγους που ένιωσε πων αγκη να τον υπερασπιστεί.

**ΜΑΛΙΣΤΑ** ακόμη και η θολή και μη αναγνώστημένει της κάμερας του ελικοπτέρου, που έπαιρνε πλάνα από το πλήθος σε «άγνωστη» ώρα (!), ήρθε να προστεθεί στην ίδια αυτή πρωτοτυπία. Να υποθέσει κάποιος ότι σκοπός της Αστυνομίας ήταν να μετριάσει το μέγεθος του συλλαλητρίου; Αν ναι, με ποιον σκοπό; Μια ανακοίνωση μικρότερου πλήθους βοηθά την ελληνική πλευρά στης συζητήσεις και πώς; Δίνει σπουδαίην λόγο στην κυβέρνηση πων ισχυρό επιχείρημα να διαπραγματευθεί πιο μεγάλη ελευθερία να υποχωρήσει;

Αυτό που ανακοινώνεται εδώ δεν έχει μια επιζήμια ανάγνωση από την άλλη πλευρά των συνόρων; Γιατί όλοι αισθάνονται ότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο; Δηλαδή οι διοργανωτές να



μιλούν για 500.000 κόσμο και η Αστυνομία για 1.000.000; Ιως γιατί σπουδαία στην Ελλάδα τίποτε δεν είναι προφανές.

Ωστόσο, αναζητώντας τη μαγεία των αριθμών χάθηκε η ουσία του συλλαλητρίου. Ποιος είναι άραγε ο αριθμός που επιβεβαιώνει ότι οι Ελληνες δεν θέλουμε το όνομα Μακεδονία στην ονομασία του κρατού των γειτόνων; 200.000; 500.000; 1.000.000; Έκει καμία σημασία; Υπάρχει σήμερα αφελής που να πιστεύει πων αυτοί που αντιδρούν στο όνομα Μακεδονία είναι το άθροισμα των πολιτών των δύο συλλαλητρίων; Πώς δηλαδή όσοι δεν πήγαν

το δέχονται; Αν πάλι είναι τόσο αφελής, υπάρχει μια πολύ απλή λύση: ένα δημοψήφισμα.

Εκεί μπορεί να καταγραφεί επίσημα η άποψη των πολιτών και η κυβέρνηση να πάει να διαπραγματευτεί με αυτή την εντολή. Κάπι που μάλλον δεν θα συμβεί, γιατί οι αριστοί αριθμοί είναι πολύ πιο βολικοί από τους συγκεκριμένους και γιατί η δημοκρατία που φτιάχαμε δίνει τον λόγο στους πολίτες μόνο όταν νιώθει πων μπορεί να τους ξεγελά.

**H**οινωνία έκανε ένα μέρος του χρέους της. Βγήκε σπουδαία δρόμους και φώναξε και μάλιστα παρέσυρε θεσμούς και πολιτικούς, οι οποίοι για να μη χάσουν το έρεισμά τους σε αυτήν αναδιπλώθηκαν και έδωσαν το «παρών», με μια δύστη υπερβολής, για να καλύψουν και την εκκωφαντική απουσία τους από τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία του κόσμου δεν άφησε θέματα διφορούμενα. Είπε ένα ξεκάθαρο «όχι» στο όνομα Μακεδονία. Όσοι ακούν και διαπραγματεύονται οφείλουν να το σεβαστούν.

Δήμαρχος Πιλαίας - Χορτιάτη,  
αντιπρόεδρος της Επιτροπής  
Θεσμών της ΚΕΔΕ

