

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ;

Από τον
Γιάντιο Καϊτεζίδη*



Πριν απαντήσει κάποιος σε αυτό το ερώτημα, οφείλει να κάνει ένα απαραίτητο σχόλιο για την **πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας**. Αν η Ελλάδα βγει στις αγορές και δανειστεί με **όρους αξιοπρέπειας**, αυτό αποτελεί **έργο της κοινωνίας** και των θυσιών που έχει κάνει επί οκτώ χρόνια. Δεν οφείλεται σε καμιά κυβέρνηση και σε καμιά ιδιαίτερη πολιτική. Αυτό θα συνέβαινε αν **οι κυβερνήσεις χειρίζονταν τα δημοσιονομικά δεδομένα** με τρόπο που η οικονομική κρίση να ήταν παροδική. Όταν μια χώρα είναι σε ένα σπирάλ καθόδου επί οκτώ έτη, αυτό δεν λέγεται επιτυχία - και δεν λέγεται και κρίση. Γιατί, πολύ απλά, **η κρίση δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά**.

Το κύριο ερώτημα, λοιπόν, αν η χώρα **θα βγει επιτέλους στις αγορές, είναι πραγματικά ενδιαφέρον**. Κυρίως γιατί κακώς έχει τεθεί ως στόχος με κάθε κόστος. Η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει ένα **τρόπαιο** στο τέλος της διαδρομής των Μνημονίων και προσπαθεί να συντομεύσει τον χρόνο που θα καταφέρει να το σπκώσει. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι **αυτό θα συμβεί με πολιτικούς και όχι με οικονομικούς υπολογισμούς**. Οπότε θα πρόκειται για μια νίκη «στα χαρτιά» και όχι στην **πραγματική οικονομία**.

Οι πρόσφατες συζητήσεις όλων των ειδικών συγκλίνουν στο ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει πολλά, αλλά παραμένει αρκετά εύθραυστη για να μπορέσει να **μετακινήσει το βάρος του δανεισμού** της από το προστατευμένο πλαίσιο του ESM στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των διεθνών αγορών, αυξάνοντας **το κόστος της εξυπηρέτησής του κατά 300% και 400%**.

Φαίνεται επίσης ότι η πολυπόθητη διαγραφή χρέους μάλλον αποτελεί «wishful thinking» της ελληνικής κυβέρνησης, παρά πραγματική συζήτηση, και συνεπώς **οποιαδήποτε αναδιάρθρωση** μάλλον θα κινηθεί στη λογική επιμήκυνσης των **υποχρεώσεων της χώρας**, ελπίζοντας στα αισθήματα των κρατών που κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του και μας δανείζουν **φθηνότερα απ' ό,τι δανείζονται τα ίδια!**

Στο βάθος της **πολυπόθητης εξόδου** από τις αγορές επικρέμονται επίσης σημαντικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα: **Η δέσμευση για υψηλά πλεονάσματα**,

η περαιτέρω μείωση των συντάξεων, η μείωση του αφορολογίτου, οι πλειστηριασμοί, ο **έλεγχος των τραπεζών**, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η εμπορεία **μέχρι την εξόφληση του 75%** της χρηματοδοτικής συνδρομής των κρατών στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και πολλές δευτερεύουσες υποχρεώσεις, που θα μας συνοδεύουν στο νέο ταξίδι μας, το οποίο σίγουρα **δεν θα είναι τόσο ανέφελο όσο κάποιοι υπόσχονται**.

**Μοιάζουμε με τους
οπαδούς μιας ομάδας
που ανάβουν πυρσούς
πριν μπει το γκολ!**

Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές. Είναι, όμως, αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτός δεν είναι ο **προορισμός**, αλλά μόνο **μια στάση**. Και, βεβαίως, δεν χωρά θριαμβολογίες. Μπορούμε να **κρατήσουμε τη καρδιά μας** για την ημέρα που πραγματικά η Ελλάδα **θα περάσει σε μια νέα εποχή**. Γιατί, προς το παρόν, μοιάζουμε με τους οπαδούς **μιας ομάδας** που ανάβουν πυρσούς, πετούν χαρτάκια και πανηγυρίζουν πριν μπει το γκολ! **Ισως γιατί πιστεύουν ότι αυτό θα αργήσει να συμβεί...**

**Δήμαρχος Πυλαίας - Χορπάτη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ*