

Από τον
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη*



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ

Πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Στίβεν Χό-

κινγκ. Για όσους δεν μπορούν άμεσα να ανακαλέσουν τη μορφή του στη μνήμη τους, να θυμίσω ότι **επρόκειτο για έναν εξαιρετικό Βρετανό φυσικό**, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα, κατάσταση που τον είχε καθλώσει σε **αναπηρικό καροτσάκι**, αφού ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω συσκευής παραγωγής ομιλίας. **Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τρία παιδιά.**

Ο Στίβεν Χόκινγκ αποτέλεσε μια μεγάλη μορφή των επιστημών - και είναι μάλλον ατυχές το ότι **δεν βραβεύτηκε με ένα βραβείο Νόμπελ**. Ως σπουδαστής ακόμη έλεγε ότι έβρισκε την ακαδημαϊκή μελέτη «γελοία εύκολη»! Όταν του ζητήθηκε στην προφορική εξέταση να περιγράψει τα μελλοντικά σχέδιά του, απάντησε: «**Εάν μου απονείμειτε έναν**

πρώτο τίτλο, θα πάω στο Κέμπριτζ. Εάν λάβω έναν δεύτερο, θα μείνω στην Οξφόρδη. Ετσι, αναμένω να μου δώσετε έναν πρώτο». Κέρδισε **υψηλότερο σεβασμό** από αυτόν που πίστευε. Οπως σχολίασε κάποιος, οι εξεταστές «**ήταν αρκετά ευφυείς** ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι μιλούσαν με κάποιον μακράν εξυπνότερο από τους περισσότερους από εκείνους».

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ η αναφορά στο έργο του. Αλλιώς, είναι έννοιες που δεν θα μπορούσε κανείς από εμάς να καταλάβει: **Βαρυτική μοναδικότητα, κοσμολογικός πληθωρισμός, σχετικότητα και κβαντική μηχανική.**

Αντιλαμβανόμαστε μόνο από τους ακατανόητους τίτλους των εργασιών και των



μελετών του ότι αποτελούσε μια **σπάνια περίπτωση επιστημονικής οξυδέρκειας** στον δικό του χώρο της Φυσικής και της Κοσμολογίας. Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας και καθηγητής μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ήταν ένας από τους λίγους που κατέλαβαν την έδρα «**Ισαάκ Νεύτων**» της Κλασικής Φυσικής! **Αμέτρητες οι διακρίσεις, οι τίτλοι, η αναγνώριση, οι δημοσιεύσεις.** Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος.

Το αν οι θεωρίες του θα αποτελέσουν κάποτε βάση για την εξέλιξη της επιστήμης σε πολλά σκοτεινά σημεία αυτού του σύμπαντος ίσως εμείς **να μην το μάθουμε ποτέ**. Αυτό που έχουμε, όμως, ήδη μάθει είναι ότι η **ανθρώπινη πορεία** του στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις δυνατότητες των ανθρώπων **με κινητικά προβλήματα**: Τίποτε δεν είναι αδύνατο. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταματήσει τη θέληση των αν-

θρώπων. Η καταξίωση είναι στόχος διαθέσιμος σε όλους και δεν ακυρώνεται από οποιασδήποτε μορφής αναπηρία. **Ο Στίβεν Χόκινγκ** αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του μοίρα, γιατί δεν δέχθηκε ποτέ αυτήν που **οι περισσότεροι θα ακολουθούσαν**. Ξεπέρασε κάθε ιατρική πρόβλεψη επιβίωσης. Ανέβηκε όλες τις ανηφόρες της δύσκολης ζωής του. **Εζησε, δούλεψε, ένιωσε.**

Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει το βάρος του μυαλού του Χόκινγκ **για να σπρώξει το καροτσάκι του σε νέους δρόμους**. Ούτε να ανακαλύψει κβαντικές εξισώσεις και νέες κοσμοθεωρίες. Χρειάζεται μόνο να έχει τη διάθεση να **κερδίσει τον αγώνα της ζωής**. Να πει «**θα ζήσω, θα δουλέψω, θα νιώσω**». Το μήνυμά του Στίβεν Χόκινγκ είναι απλό: **Η αναπηρία είναι λεπτομέρεια μπροστά στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του.**

*Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, ανιπαρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

**Είναι λεπτομέρεια
η αναπηρία
μπροστά στη
δύναμη που έχει
ο άνθρωπος μέσα του**