

## Η ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Από τον  
**Ιγνάτιο Καϊτεζίδη\***



**Η** πορεία προς το Πάσχα είναι κάθε

χρόνο η μεγάλη ευκαιρία μας να συνειδητοποιήσουμε όσα ξεχνάμε μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα των τελευταίων ετών. Είναι το **αόρατο σήμα** για να μειώσουμε τους ρυθμούς της δουλειάς μας, να δώσουμε μεγαλύτερο χρόνο στους ανθρώπους γύρω μας, να κάνουμε πράξη τις αρετές που έχουμε ως λαός. Είναι η **ευκαιρία να δώσουμε χωρίς να ζητάμε**, να προσφέρουμε χωρίς να μας δουν, να κοιτάξουμε δίπλα μας και πίσω μας όσους έχουν ανάγκη. Είναι το **«άνοιγμα» που χρειαζόμαστε** όλοι για να δούμε τις ανάγκες του **αληθινού κόσμου**.

Η **ελεημοσύνη** είναι μέρος της ψυχής όλων μας. Είναι έννοια βαθιά ελληνική. Αξία που την καλλιεργήσαμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό. Ακόμη και στις **πο δύσκολες στιγμές της Ιστορίας μας**. Ακόμη

και όταν τα χρήματα δεν περισσεύαν και οι καιροί που έρχονταν ήταν ακόμα πιο δύσκολοι. **Πρώτη ερχόταν η ελεημοσύνη**. Η βοήθεια στον συνάνθρωπο. Η φροντίδα στον διπλανό μας. Η αγάπη.

Δεν είναι τυχαίο που ο λαός μας στάθηκε όρθιος. **Που άντεξε όποια συμφορά** και αν του έφερε η Ιστορία. **Που βρήκε τη δύναμη** να ξεπεράσει βουνά απέναντι σε κάθε



πρόβλεψη. **Η προσφορά είναι μια λέξη που κρύβει μέσα της όλο το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής**. Δεν υπάρχει ειδικός κώδικας για να προσφέρουμε στους άλλους. Ούτε δυσκολία να διακρίνουμε ποιος έχει την ανάγκη μας. Η Ελλάδα μας είναι μια μικρή κοινωνία και είναι εύκολο να δούμε πού φέγγει το φως του Θεού. Προς τα εκεί πρέπει να πάμε. **Από εκεί πρέπει να περάσουμε**. Βοηθώντας τους άλλους με **ταπει-**

**νότητα**. Προσφέροντας με τρόπο που δεν προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους. Στηρίζοντας τον συνάνθρωπο με όση δύναμη έχουμε. Είναι εντυπωσιακό πως, αν ψάξουμε μέσα μας, σίγουρα θα **βρούμε κάτι δικό μας να χαρίσουμε** στους άλλους.

Μπορούμε να δώσουμε **φάρμακα και τρόφιμα στα Παιδικά Χωριά**, στα ορφανοτροφεία, στο Φί-

λυρο, στο Χαμόγελο του Παιδιού, στον Φάρο του Κόσμου...

Να γεμίσουμε τα **ράφια στα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία** της χώρας. Να αφήσουμε είδη πρώτης ανάγκης έξω από την πόρτα μιας οικογένειας. **Να δώσουμε χρήματα** στην εκκλησία μας που κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Να αφήσουμε λίγο φαγητό **σε έναν άστεγο την ώρα που κοιμάται στον δρόμο**. Φροντίζοντας να μη μας δει κανείς, να μην το μάθει κανείς. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να προσφέρουμε και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας.

**Ο**πως λένε και οι πατέρες, «η ελεημοσύνη είναι η πρώτη θυγατέρα του Θεού. Οποιος την προτιμήσει και την αγαπήσει τον οδηγεί προς τον Πατέρα της». Αυτό ας κάνουμε αυτό το Πάσχα. **Η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλων μας**.

\*Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

**Είναι το «άνοιγμα» που χρειαζόμαστε όλοι για να δούμε τις ανάγκες του αληθινού κόσμου**

