

Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Από τον
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη*



Επειδή οι τοπικές κοινωνίες ακούν να γίνεται πολλή συζήτηση για το σχέδιο νόμου με το όνομα «Κλεισθένης», που αφορά την Αυτοδιοίκηση, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης με μια σειρά άκαιρων, περιττών και στοχευμένων αλλαγών μέσα από μια «fast track» διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Μια συζήτηση ουσιαστικά κλειστή, εκ των προτέρων διεκπεραιωμένη και προσχηματική.

Σε αντίθεση με το πολιτικό έργο του Κλεισθένη, το όνομα του οποίου φέρει η δήθεν μεταρρύθμιση, στη συζήτηση για τον νέο νόμο δεν θα βρει κάποιος τους κανόνες της δημοκρατίας, ενώ η ίδια η ουσία των διατάξεων κατάφερε ήδη να προκαλέσει αρνητικά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για μεταρρύθμιση ελέγχου και όχι προόδου. Για μια αλλαγή κομματικής και όχι αυτοδιοικητικής λογικής. Η κυβέρνηση ζυγίζει την κοινωνική ειρήνη των τοπι-

κών κοινωνιών και το κομματικό συμφέρον, βρίσκει βαρύτερο το δεύτερο και ανάλογα σχεδιάζει. Αγνοεί επαδεικτικά και αμήχανα ότι οι τοπικές κοινωνίες λειτουργούν ήδη άριστα με συναινέσεις και έξω από κάθε κομματικό πλαίσιο.

Δεν φαίνεται να έχει καμιά αναστολή να παρασύρει το αυτοδιοικητικό σύστημα στην ίδια περιπέτεια που ζει εδώ και δεκαετίες η πολιτική. Η αναφορά που γίνεται στο σχέδιο νόμου περί εμπάθυνσης της δημοκρατίας, η οποία δήθεν νομομοποιεί τις επιχειρούμενες αλλαγές, δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν.

Το σχέδιο νόμου είναι πλήρως αποστειρωμένο από τις απόψεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΑΕ, και φαίνεται ότι έχει γραφτεί από ανθρώπους που είναι περαστικοί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εικόνα της Αυτοδιοίκησης δεν αλλάζει αλλάζοντας ονόματα αρχαίων πολιτικών. Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αποκρύψει το γεγονός ότι ουσιαστικά έγραψε 230 άρθρα για να περάσει το εξής ένα: την αλλαγή στον τρόπο εκλογής των αιρετών. Η μετάβαση από την απλή λογι-

κή στην απλή αναλογική αποτελεί για την Αυτοδιοίκηση το χρονικό μιας προαναγγεληθείσας θεσμικής κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες, αφού οι τοπικές κοινωνίες θα αναγκαστούν να αποχαιρετήσουν τη διοικητική σταθερότητα και θα μεταβληθούν σε ακυβέρνητες πολιτείες με τα συμπτώματα της κεντρικής διοίκησης. Οι δημοτικές παρατάξεις κατάφεραν μέχρι

σήμερα να πετύχουν εξαιρετικές συναινέσεις στη δημοτική καθημερινότητα, να διοικούνται και να λειτουργούν, να έχουν εκλογές με απαραβίαστη τακτικότητα.

Φαντάζει μακιαβελικό το σενάριο της νομοθετικής αλλαγής που έρ-

χεται και είναι βέβαιο ότι θα επαβεβαιωθεί στην πράξη. Αν η κυβέρνηση είχε ειλικρινές ενδιαφέρον για την Αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να στείλει στους δήμους πόρους και ανθρώπους για να υλοποιούν καλύτερα το έργο τους. Γι' αυτό, όμως, δυστυχώς δεν γράφτηκε ούτε μια λέξη στον νέο νόμο...

*Δήμαρχος Πυλαίας-Χορσάτι, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

**Με τον «Κλεισθένη»
η κυβέρνηση
φέρνει άκαιρες,
περιττές και
στοχευμένες αλλαγές**