

Από τον
**Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη***



Tην προηγούμενη Τρίτη γιορτάσαμε την **Εργατική Πρωτομαγιά**. Θυμίζω ότι πρόκειται για την επέτειο της εξέγερσης των εργατών του Σιάγου, τον Μάιο του 1886, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας **ωράριο οκτώ ωρών** και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Από τότε μέχρι σήμερα, η ημέρα αυτή αποτελεί

Αντί το σύνθημα να είναι «πάσε ενά λάβαρο», έχει γίνει «πάσε μία tzatziki»!

την κορυφαία στιγμή του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Στην Ελλάδα, η πρώτη ανάλογη κίνηση έγινε το 1893, σταν **2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας οκτώρω**, Κυριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων. Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία.

Τι έγινε, όμως, την προηγούμενη Τρίτη που να παραπέμπει στην Εργατική Πρωτομαγιά; Γιατί, προφανώς, οι αργίες έχουν άμεση σχέση με τον οκτώρω για τον οποίο καθοιστήκαν. Ποιο ήταν, λοιπόν, το γεγονός που συνέδεσε την αργία με τη λαϊκή αυτή κατάκτηση; Ελάχι-

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ;

στοι διαδήλωσαν, κάποιοι με κακό τρόπο, συνδικαλιστές και βουλευτές της κυβέρνησης ήρθαν στα χέρια, εργατοπατέρες κατέθεσαν στεφάνια σε άσχετα μνημεία, λίγος ντόρος, τυποποιημένα και ξεθωριασμένα συνθήματα, διχασμένη Αριστερά, απούσα Δεξιά (λες και οι εργάτες είναι αποκλειστικής ιδεολογικής προέλευσης), «γαλλικά» και ξύλο.

Ανάμεσα στους αγωνιστές της κοινωνίας, άσχετοι, περαστικοί τουριστές και επιτήδειοι. Μια εικόνα, χιλιες λέξεις. Και βεβαίως, **όλη η υπόλοιπη κοινωνία «αραχτή»** στην ελληνική ύπαιθρο. Άλλα και 2.500 μίλια μακριά, στο Παρίσι, ίδια εικόνα: **Οδομαχίες και πολεμικές ιαχές**, συγκρούσεις σε γέφυρες και δρόμους. Μάχη ανάμεσα σε αστυνομία και σε κάποιους που ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από εργάτες. Και εύλογα αναφωτέαται κανείς: **Αραγε, ζει η Εργατική Πρωτομαγιά; Και, αν ναι, πού;**

Οι Ελληνες την περασμένη Τρίτη είδαν στην Εργατική Πρωτομαγιά μια χρονή ευκαιρία να κάνουν και τη Δευτέρα αργία. Ετοι, μαζί με το Σαββατοκύριακο έγινε ένα εξαιρετικό τετραήμερο! **Οι ταβέρνες, γεμάτες.** Τα ξενοδοχεία, fully booked! Υποθέτω ότι ελάχιστοι θα μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα «τι γιορτάζουμε;». Γιατί,

βλέπετε, η Πρωτομαγιά είναι ταυτόχρονα και **η γιορτή της άνοιξης** και των λουλουδιών - η οποία, ως έννοια, είναι πολύ πιο φιλική στην κοινωνία, που κουράστηκε να πρέπει να αγωνίζεται. Ισως γιατί βλέπει κάποιους από αυτούς που την καθοδήγησαν να έχουν προδώσει πρώτοι τις ιδέες τους.

Iσως γιατί βαρέθηκε τους επαγγελματίες συνδικαλιστές, που κατέστρεψαν το εργατικό κίνημα για τις προσωπικές φιλοδοξίες τους.

Ισως, πάλι, γιατί ο χρόνος επιβεβαίωσε ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν απλά μια «γραφική» σκηνή μιας δημοκρατίας, η οποία αποφασίζει χωρίς να τους δίνει καμάτη σημασία.

Με αυτά και με τα άλλα, ο χρόνος προχώρησε. Το εργατικό κίνημα έμεινε χωρίς συμμετοχές, οι συνδικαλιστές χωρίς ακροατήριο και οι κυβερνήσεις χωρίς λαϊκή αντίσταση. Λογικό ήταν, λοιπόν, η Πρωτομαγιά να αποκτήσει καινούργιο ενδιαφέρον. Κι έτοι, αντί το σύνθημα να είναι «πάσε ενά λάβαρο», να γίνει «πάσε μία tzatziki»!

* Δήμαρχος Πυλαίας - Χορηπάτη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεομών της ΚΕΔΕ

