

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Του
Ιγνατίου Καίτεζιδη*

Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές ή πανελλήνιες ή οι όπως αλλιώς λέγονται στη μαθητική γλώσσα εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι η στιγμή της κρίσης ή και η κρίση μιας στιγμής. Οι εξετάσεις αποτελούν μια καινούργια αφετηρία για τα όνειρα χιλιάδων παιδιών, χωρίς οι ίδιες να αποτελούν το όνειρο κανενός. Για τα παιδιά που έμαθαν να μελετούν, τα πράγματα είναι πιο απλά. Αλλά δεν είναι για όλους έτσι. Κάπου στο διαδικτυο διάβασα μια επιστολή που φέρεται ότι έστειλε ένας διευθυντής σχολείου στους γονείς εν όψει των εξετάσεων. Δεν ξέρω αν είναι μια πραγματική επιστολή. Ξέρω μόνο ότι πολύ θα ήθελα να είναι και ότι, αν μπορούσα, θα έλεγα τα ίδια λόγια.

«Αγαπητοί γονείς, οι εξετάσεις των παι-



διών σας θα ξεκινήσουν σύντομα. Ξέρω ότι είστε όλοι τρομερά αγχωμένοι, προκειμένου το παιδί σας να τα πάει καλά σε αυτές. Σας παρακαλώ, όμως, **θυμηθείτε** ότι ανάμεσα στους μαθητές που θα κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον την ημέρα των εξετάσεων **υπάρχει ένας καλλιτέχνης**, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξέρει άριστα Μαθηματικά... Υπάρχει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δεν νοιάζεται **ιδιαίτερα για τη Λογοτεχνία**... Υπάρχει ένας μουσικός, του οποίου οι βαθμοί στη Χημεία δεν θα έχουν ποτέ καμία σημασία... Υπάρχει ένας αθλητής, του οποίου η **καλή σωματική κατάσταση** είναι πιο σημαντική από τις γνώσεις του στη Φυσική... Αν το παιδί σας φέρει υψηλούς βαθμούς στις εξετάσεις, αυτό θα είναι σπουδαίο!

«Τα παιδιά σας είναι φτιαγμένα για πολύ σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή από ένα διαγώνισμα»

Αν δεν τα καταφέρει, όμως... , σας παρακαλώ, μην του στερήσετε την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά του. Πείτε του ότι δεν πειράζει, ότι είναι απλά μία εξέταση! Τα παιδιά σας είναι φτιαγμένα για πολύ σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή τους από ένα δια-

*γώνισμα. Πείτε τους πως **ό,τι βαθμό κι αν φέρουν**, εσείς θα τα αγαπάτε και δεν θα τα κρίνετε. Και αφού το κάνετε, **παρακολουθήστε πώς το παιδί σας θα κατακτήσει τον κόσμο**».*

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, αλλά πέτυχαν στη ζωή τους. Και υπάρχει δυστυχώς και το ακριβώς αντίθετο. Δεν έχει νόημα να αποδώσουμε στη διαδικασία των εξετάσεων τα χαρακτηριστικά της μοναδικής ευκαιρίας. Ούτε το άγχος του μοναδικού δρόμου. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και γεμάτη από δρόμους. Αν ήταν φτιαγμένη μόνο από όσους πέτυχαν στις εξετάσεις, δεν θα είχαμε Πικάσο, Πελέ, Ωνάση, Μπετόβεν και χιλιάδες άλλους που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην Ιστορία.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και ως ξέρουν ότι μετά τις εξετάσεις **δρόμοι θα ανοίξουν** και για όσους πέτυχαν και για όσους προς το παρόν δεν τα κατάφεραν. **Εμείς θα είμαστε δίπλα και στους δύο.**

Δήμαρχος Πυλαίας - Χορπάτη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ