

**ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ**



ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

**Panorama
Charity Run
Τρέχουμε
για τον άνθρωπο!**

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική, σε όποιο επίπεδο και αν ασκείται, εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό, έχει δημιουργήσει την εικόνα πως αποτελεί έναν αυτοσκοπό που λέγεται διοίκηση και μια επιδίωξη που λέγεται εκλογική επιτυχία με «κάθε τίμημα». Κι όμως η πραγματικότητα, η βαθιά ουσία της πολιτικής είναι πολύ διαφορετική. Η πολιτική είναι απλά ένα υποσύνολο που εξυπηρετεί την κοινωνία. Το σύνολο είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Η συνταγματική υποχρέωση να εξυπηρετηθεί, να προστατευτεί, να μορφωθεί, να αναπτυχθεί. Και είναι ίσως σημείο των καιρών στην πατρίδα μας πως αυτό δε συμβαίνει στην ποσότητα και με την ποιότητα που αρμόζει σε μια σύγχρονη δημοκρατία.

■ Όταν χαθεί από το κέντρο της πολιτικής ο άνθρωπος, μαζί χάνεται και ο σκοπός της πολιτικής. Μετατρέπεται το σύστημα σε διεκπεραιωτικό, απρόσωπο, άφιλο και ξεθωριάζει η εικόνα όσων διοικούν. Η προσφορά στον άνθρωπο είναι υποχρέωση καθημερινή και πρέπει να βρίσκεται στην check-list κάθε αιρετού που υπηρετεί αυτήν την ιδέα. Από εκεί πρέπει να ξεκινά την ημέρα του και εκεί πρέπει να την τελειώνει. Μαζί και με μια διάθεση αυτοκριτικής και αυτοδιόρθωσης, η οποία συχνά λείπει από τα στάδια επεξεργασίας της εφαρμοσμένης πολιτικής.

■ Η πολιτική έχασε πολύ χρόνο στο να ασχολείται με τον εαυτό της. Ακόμη και στην περίοδο της κρίσης, επιβεβαίωσε πως ο άνθρωπος δεν είναι η πρώτη της προτεραιότητα παρά τις αντίθετες δηλώσεις. Οι κοινωνικές πολιτικές αδυνάτισαν, δικαιώματα χάθηκαν, η ανάπτυξη έδωσε τη θέση της στην επιβίωση. Η πολιτική δημιούργησε γύρω μας σκληρές εικόνες ανθρώπων που υποφέρουν. Χάθηκε από τον ορίζοντα ο άνθρωπος.

■ Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη διοργανώνει την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 ένα ακόμη Panorama Charity Fun Run. Έναν αγώνα προσφοράς στον άνθρωπο. Έναν μικρό μαραθώνιο ανθρωπιάς φτιαγμένο από χιλιάδες συνανθρώπους μας και την αγωνία όλων να μη χαθεί ο άνθρωπος από το κέντρο της σκέψης και της δράσης μας και της... πολιτικής! Για να θυμίσουμε στον καθένα πως αξία δεν έχει μόνο να τρέχουμε, αλλά να τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

