

**ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ**



**Που είναι
οι φορολογούμενοι,
οέο;**

Κανένας δεν μπορεί να εκπλήσσεται από την είδηση της Καθημερινής πως οι φόροι «εξαφάνισαν» τα υψηλά εισοδήματα. Πρόκειται για την επανάσταση των ειλικρινών φορολογούμενων αυτής της χώρας που μέχρι σήμερα σήκωναν το βάρος στο σκέλος των εσόδων, βλέποντας απέναντι το πάρτι στο σκέλος των δαπανών και μια πολιτεία που τους διαιρεί με το ποσό που χρειάζεται για να φτιάξει κάθε νέο προϋπολογισμό της. Τέσσερα δις λιγότερα το 2018 σε σχέση με το 2015 και δεκάδες χιλιάδες λιγότεροι φορολογούμενοι με εισόδημα πάνω από 20.000€. Αναμφίβολα μια ακόμη επιτυχία!

Το ζήτημα της φορολόγησης στην Ελλάδα είναι πολυσυζητημένο. Στο μεγαλύτερό του βαθμό αντανακλά χρόνιες πολιτικές που έχουν τα στοιχεία της ανικανότητας, φορολογώ περισσότερο γιατί παράγω λιγότερο και της αποτυχίας, όσο περισσότερο φορολογώ, τόσο λιγότερα εισπράττω. Δεν χρειάζεται καν να σχολιαστεί το παραπάνω μίγμα αφού αρκεί να αναφερθεί πως κατάφερε να δημιουργήσει 100 δισ. ευρώ ανεξόφλητες οφειλές προς το κράτος, να στείλει 60.000 επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και να μειώσει το ΑΕΠ μας κατά 40%.

Την ίδια ώρα που η μεγάλη ιδέα της «φορολογικής συνειδησης» κουρελιάζεται από την οδυνηρή πραγματικότητα, η πολιτική συζητά δειλά όσα πρέπει να γίνουν για το θέμα της υπερφορολόγησης των Ελλήνων, κάνοντάς το μάλιστα στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Με τον μέσο συντελεστή φορολογίας σε επίπεδα θερμοκρασίας Ιουλίου και με την υπόσχεση μείωσής του που «ολημερίς τη χτίζανε, στο τέλος δε γινόταν», είναι βέβαιο πως το κράτος στην επόμενη τριετία θα μετρά ακόμη λιγότερους φορολογούμενους και περισσότερες ανείσπρακτες οφειλές.

Όσο πολίτες και επιχειρήσεις θα βλέπουν μέσα στην τσέπη τους το μακρύ χέρι της εφορίας, τόσο θα συνεχίζεται το παιχνίδι «Φοροαποφεύγω, φοροκυνηγώ», το οποίο τελικά είναι σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι ανάγκη, που έχει ωριμάσει. Και πρέπει να γίνει με γενναιότητα και όχι με σφηνάκια της μιας μονάδας το χρόνο. Αν φορολογούσαμε με το ποσοστό που εισπράττουμε τα βεβαιωμένα, θα είχαμε βγει από το πρόβλημα. Ισως και να μην το συναντούσαμε ποτέ.