



Οι περιπέτειες της μαρίνας της Αρετσούς

Kαι ενώ οι εθνικές εκλογές είναι προ των πυλών και το σύνολο του αυτοδιοικητικού κόσμου ετοιμάζεται για τις τοπικές αναμετρήσεις, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει, ως να πρόκειται για την πλέον κατάλληλη εποχή, την ιδιωτικοποίηση της μαρίνας της Αρετσούς. Αναγέλλει προκήρυξη παραχώρησης σε ιδιώτες εντός διμήνου(!), χωρίς ακόμα να έχουν ολοκληρωθεί το Χωρικό Σχέδιο και η Μελέτη Πειριβαλλοντικών Επιπτώσεων, προσθέτοντας ωστόσο θίτι δεν θα παραλείψει και την απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση. (Πώς όλα αυτά θα συμβούν σε δύο μήνες επάλληλον εκλογών και πιθανής αλλαγής κυβέρνησης, προφανώς μόνο οι ίδιοι το έχουν.) Το σχέδιο αυτήν τη φορά αποκαλείται «μεγέθυνση». Σχεδιασμοί για καλύτερες υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών αλλά και οικιστικές παρεμβάσεις, που και αυτές με τη σειρά τους χαρακτηρίζονται «μικρές», χωρίς βεβαίως να επεκτηνούν οι διαχειριστές της δημόσιας περιουσίας, τοντάχιστον προς το παρόν, ποια είναι η κλίμακα αναφοράς.

Η μαρίνα της Αρετσούς, μοναδική στη Θεσσαλονίκη, είναι τημήμα της εξαιρετικής αλλά και πολύταθης παραλιακής ζώνης της Καλαμαριάς. Οποιαδήποτε αξιοποίηση της δεν είναι δυνατόν να εξαγέλλεται αποσπασματικά, ως να μη συνδέεται χωρικά και λειτουργικά με τις παρακείμενες εγκαταστάσεις και τα εκπονούμενα σχέδια ανάδειξης της πλαζ, του κυβερνείου, του Κόδρα, της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του παραλιακού μετώπου του Θερμαϊκού. Σχέδια που, και αυτά με τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα, καθώς για το κυβερνείο αποφασίζει το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, για την πλαζ και το Κόδρα ο δήμος Καλαμαριάς, ενώ η περιφέρεια προχώρα σε μελέτες για το σύνολο του μετώπου. Συμπληρωματικά, ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη προχωρά στη συνέχεια της διας παραλίας, δική του μαρίνα υψηλών, κατά τα σχέδια, προδιαγραφών, οι δήμαρχοι της παραλιακής ζώνης κινητοποιούνται αντιστοίχως και οι παράλληλοι μονολογοί συνεχίζονται.

Η περιπέτεια της παραλίας της Καλαμαριάς μετρά περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Οι αποφάσεις και τα σχέδια αξιοποίησης, επί χούντας κρατικοποίησης, στη μεταπολεμητική ιδιωτικοποίηση, αναβάθμισης και εσχάτω μεγέθυνσης, ανήκουν διαχρονικά στο κέντρο (ΕΟΤ, ΕΤΑ, ΤΑΙΠΕΔ), εκπονούνται εν κρυπτώ και παρουσιάζονται ως περίπου τετελεσμένα σε δήμο και περιοίκους. Προκαλούν ερωτήματα, δυσπιστίες, αντιδράσεις. Τη δεκαετία του '80 τημήματα της παραλίας (πλαζ, Ρεμέτζο) παραχωρήθηκαν κατά χρήση και ύστερα από έντονες διεκδικήσεις στο δήμο, ενώ τα επόμενα Master Plan των λογής πεφωτισμένων έπειον στο κενό. Το έργο παίζεται και ξαναπαίζεται σε μια δημοκρατία κουρασμένη από τις άγονες επαναλήψεις και τον οίστρο των, κάθε φορά, καινούργιων υπευθύνων της Αθήνας, που αντί να ξεκινήσουν από έγκαιρες διαβούλευσεις, συνεργασίες και διαφανή παράθεση προθέσεων, πιστεύουν ότι η ελληνική Ιστορία άρχισε από την ημέρα ανάληψή των δικών τους, κάθε φορά, διοικητικήν καθηκόντων. Και βέβαια τη μαρίνα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Άλλα, οι δροι ιδιωτικοποίησης, οι οικιστικές επεκτάσεις, οι συντελεστές δόμησης και η σχέση της με τις γειτνιάζουσες λειτουργίες δεν είναι ψιλά γράμματα κάποιων μονίμων δυναρεστημένων. Κάποιος που έρει, μου έλεγε πρόσφατα «τι προβληματίζεσαι, αφού πάλι τίποτα δεν θα γίνει...».



Πρόσω ολοταχώς

Της Χρύσας Αράπογλου

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η μαρίνα της Αρετσούς, πέραν των άλλων, βρίσκεται στο σύνορο της ζώνης κατοικίας, όπου, παρά την εγκατάλειψη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Πλαστήρα, το πρόβλημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης είναι αυξανόμενο. Αυτή η συνθήκη θέτει περαιτέρω προϋπόθεσης για την οποιαδήποτε «μεγέθυνση» που εξαγέλλεθηκε. Χάθιεται ο κόδμος με συνεργαστούν τοπικοί και κεντρικοί υπεύθυνοι εγκαίρως, με διαφάνεια σκέψεων και προβληματισμών, για μία έστω φορά; Ας μην έχχαμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο, για τις αρμοδιότητες του οποίου δύο περνά ο καιρός τα ερωτήματα πληθαίνουν, εφευρέθηκαν για να μας παραδειγματίσουν για την αποτελεσματικότητά τους σε ό,τι αφορά τους τρόπους διοικητικής λειτουργίας και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Η ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, η παρούσαση ολοκληρωμένων αλλά και εναλλακτικών σχεδίων, οι κυκλοφοριακές μελέτες, τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί στα μεγάλα αλλά και στα μικρότερα έργα είναι θέματα που οι χώρες της άλλης Ευρώπης έχουν προ δεκαετιών εμπεδώσει.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ;

Ποτέ δεν καταλαβέι γιατί πρέπει να απαξιώνουμε οργανισμούς και λειτουργίες εν ονόματι μιας μελλοντικής αναβάθμισης. Στη μαρίνα της Αρετσούς κυκλοφορύ σχεδόν κάθε μέρα. Όπως και εκατοντάδες άλλοι περιπατητές, αθλητές, ιστιοπλόδοι, ψαράδες. Οι εικόνες του σταματημένου χρόνου και της πλημμελούς καθαριότητας που αντι-

κρίζω είναι ενδεικτικές της ουσιαστικής και άνευ λόγου εγκατάλειψης. Από μόνος δε οι ιστότοποι της μαρίνας αποδεικνύει αυτήν την ασύγγνωστη υποβάθμιση. Προφανής αμελεία(;) επικαιροποίησης, τελευταία καταχώρηση τιμών ελιμενισμού από το 2016. Τι να πω; Κρίμα. Γιατί δεν είναι απαραίτητοι οι μελαμψοί επενδυτές, για να συντηρήσουμε και να προστατέψουμε όσα μας κληροδοτήθηκαν. Αναζητήστε τη μαρίνα Αρετσούς στο διαδίκτυο και συγκρίνετε με τις άλλες ελληνικές μαρίνες. Για να μην πάμε μακριά. Στην Τουρκία, στην Αδριατική και βορειότερα.

Ο ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Την τελευταία εικοσαετία, για να μην επεκταθώ σε παλαιότερους χρόνους, σχέδια για τη μαρίνα ανακοινώνται ξαφνικά, ο δήμος, τοπικοί σύλλογοι και κινήσεις πολιτών αντιδρούν, οι κεντρικοί οργανισμοί (που αλλάζουν ονόματα) υποχωρούν και το θέμα της αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης ξεχνιέται εκατέρωθεν, μέχρι την επόμενη απαράλλακτη και κουραστική επανάληψη. Το 2003 - 2004, έπειτα από μεγάλες τοπικές κινητοποιήσεις, στις οποίες - ω της ειρωνείας- πρωτοστατούσαν το κόμμα που σήμερα κυβερνά, αποσύρθηκε το Master Plan των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων. Μεσολάβησαν προσφυγές και αποφάσεις για την προστασία της περιοχής, οργανώθηκαν αυτοδιοικητικά συνέδρια, εκπονήθηκαν μελέτες και άλλες μελέτες, το 2007 ανακοινώθηκαν τρεις άλλες μαρίνες στη ρία του δήμου Θεσσαλονίκης, το 2008 εν αναμονή αποφάσεων επαναλήφθηκαν οι κινητοποιήσεις στην Καλαμαριά, τα χρόνια πέρασαν και τίποτα δεν άλλαξε. Ή μάλλον άλλαξε. Σκούριασε...

