

Υπάρχει και
ΓΚΡΙ



Γράφει ο
**ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ**

METROPOLIS 95.5 16:00-18:00

Μηδενική αθλητική υποδομή στον δήμο Θεσσαλονίκης

Εγραφα χθες για την ανάγκη να μεταφερθούν αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση – και για τον αθλητισμό.

Το έγραφα με αφορμή τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιφέρειες και δήμοι, καθώς καλούνται να διασκευιστούν καθημερινές δυσκολίες που αφορούν είτε στην έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των αθλητικών συμμετείων, είτε στην έλλειψη πόρων για βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις, είτε στην γραφειοκρατία που δυσκεράνει απίστευτα σε πολλές περιπτώσεις τις προστάθεις για να βρεθούν λύσεις.

Πάντως, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε στον δήμο Θεσσαλονίκης, εκτός απ' όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι υπάρχουν και ευθύνες των διοικήσεών του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι οποίες δεν φρόνισαν καθόλου για να υπάρξουν αθλητικά έργα.

Ολόκληρος δήμος Θεσσαλονίκης, έχει ένα μόνο ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό της Μαλακοπίνης, και ένα κλειστό γήπεδο, αυτό της Τριανδρίας, το οποίο, μάλιστα, υπήρχε από την εποχή του δήμου Τριανδρίας, προ Καποδιστρίου και Καλλικράτη, δηλαδή.

Αυτό σημαίνει ότι η αθλητική υποδομή στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι μηδενική.

Ισως να μην είναι πολύ γνωστό, όμως, στην Ελλάδα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αθλητικών εγκαταστάσεων ανά κάτοικο. Αναλογικά, συγκεκριμένα, 18 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Το ποσοστό αυτό για την Θεσσαλονίκη είναι μόλις 1,3 τετραγωνικά μέ-

τρα ανά κάτοικο. Χειρότερο κι από τη Λαμία!

Παρόλα αυτά, ουδείς συζητά γι' αυτό το θέμα, ουδείς το αναδεικνύει, ουδείς καταθέτει μια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα.

Προσωπικά θα περίμενα από τον κ. Ορφανό, ο οποίος υπήρξε και υφυπουργός Αθλητισμού, να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την απόκτηση από τη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες συλλόγων και μεμονωμένων αθλούμενων.

Το ίδιο θα περίμενα και από τον κ. Ζέρβα, ο οποίος έχει εξαιρετική γνώση για τα θέματα του αθλητισμού και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως για πολλά άλλα θέματα, έτσι και γι' αυτό των αθλητικών εγκαταστάσεων, της λεπτουργίας τους, της κάλυψης των εξόδων για έργα ή για προσωπικό, πρέπει να υπάρχει βούληση και σχέδιο.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καΐτεζης, αξιοποίησε κάθε δυνατότητα αντλήστηκες πόρων και έδωσε στους αθλητικούς συλλόγους και τους δημότες του εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Δούλεψε, όμως, με τους συνεργάτες του, δεν άρπασε καμία ευκαρπία να περάσει, πίεσε όπου έπρεπε να πιέσει και οι κάτοικοι του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη είναι απ' τους πιο τυχερούς σε όλη την Ελλάδα από πλευράς ύπαρξης αθλητικών εγκαταστάσεων στο δήμο τους.