

Η Αυτοδιοίκηση καταρρέει, εμείς τι κάνουμε;

Ο αγώνας ενάντια στη μεθοδική απαξίωση των Δήμων
να γίνει υπόθεση του λαού

Της Σοφίας Βασιλειάδου*

Όπως είναι γνωστό η χρηματοδότηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης συνεχώς μειώνεται (μείωση 60% τα δύο τελευταία χρόνια) με τραγικές συνέπειες που τώρα θα φανούν. Στα εργασιακά δημιουργείται αδιέξοδος στους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, τους ομήρους, των 2, 5, 8 μηνών, αλλά αδιέξοδο δημιουργείται και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, όπως παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στη σπίτι, κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή υγείας, καθαρότητας, συντήρησης δρόμων, λειτουργίας σχολείων κ.λπ.

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες είναι ήμητοι των επισφαλών θέσεων εργασίας που άλλοτε δίνονται και άλλοτε όχι και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ) που αν μπλοκαριστούν κεντρικά παραλύει η λειτουργία τους. Πώς φθάσαμε έως εδώ: Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση αλλά και ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της Αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία. Πόροι που δικαιούνται οι Δήμοι (π.χ. δημοτικά τέλη, ποσοστό φόρων) και έπρεπε να καταχωρώνται απευθείας σε αυτούς (ΚΑΠ) έρχονται μέσω των κεντρικού κράτους το οποίο τους μπλοκάρει στο πλαίσιο της μητροπολιτικής. Ο Καλλικράτης δεν ήρθε για να εφαρμόσει τη δημοκρατική αντιληφθή της Αποκέντρωσης με Αυτοδιοίκηση και κυρίως με τη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό, τη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών. Είναι η πο αντιδημοκρατική αντιληφθή που έχει διατυπωθεί από την κεντρική εξουσία τα τελευταία 20 χρόνια. Οι μικρές αριστερές παρατάξεις αποκλείονται από όλα τα κέντρα αποφάσεων τοπικά και κεντρικά. Επιδώκεται έλεγχος στις διοικήσεις των οργάνων της Αυτοδιοίκησης με τον πιο αυταρχικό τρόπο. Αναγκάζονται οι δημοτικές Αρχές να εκλιπαρούν τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για χρηματοδότηση που δικαιούνται με βάσει το ίδιο το σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι, ο Καλλικράτης είναι ενταγμένος στη μηνημονική πολιτική με στόχο την μείωση πόρων, τη συρρίκωση των όπων συμμετοχικών θεσμών, την απομάκρυνση των πολιτών από τα δρώμενα και τη μετατροπή της Τ.Α., σε μοναδικό και απόλυτο μακρύ χέρι του κράτους.

Έγινε πλέον σαφές ακόμα και στους δύσπιστους ότι η πολιτική των μηνημονίων που επιχειρήθηκε και επιχειρείται και μέσω του Καλλικράτη εξοντώνει την Αυτοδιοίκηση. Ο οκοπός είναι πρόδηλος: η υποχώρηση της αυτοδιοίκησης σε κρατική υπηρεσία, ο ακρωτηριασμός των αυτο-

δύναμων αποφάσεων, η έλειψη και των ελάχιστων πόρων για άσκηση πολιτικής, η αδυναμία καταβολής ακόμα και των ανελαστικών εξόδων, η ιδιωτικοποίηση των ανταποδοτικών υπηρεσιών όπως νερού και απορριμμάτων, η εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής.

Τι ρόλο παίζουν οι ΠΕΔ και κεντρικά η ΚΕΔΕ

Τη δυσμενή αυτή πραγματικότητα δεν πετύχουμε ότι συμμερίζεται η εγκλωβισμένη στο πολιτικό σκηνικό του κοινωνικού αφανισμού πλειοψηφία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τα μέλη της στη μεγάλη πλειοψηφία προερχόμενα από τη Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ. Η ΚΕΔΕ, ώστα, με τεχνάσματα, σοφίσματα και αποπροσαντολιστικές κινήσεις ή κινήσεις εντυπωσιασμού λειτούργησε ως ανάχωμα του συστήματος. Την Πέμπτη συνεδρίασε η ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Κεντρικής Μακεδονίας για να εγκρίνει και τυπικά τις προτάσεις κινητοποίησης που κυκλοφορούν στα πλαίσια της ΚΕΔΕ και οι οποίες θα κατατεθούν στην κεντρική συνέδριαση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου.

**Τα δημοτικά συμβούλια, τα τοπικά συμβούλια
οι φορείς και οι κάτοικοι να συναποφασίσουν τα επόμενα Βίματα
και μαζί να πρωτοπορήσουν σε κάθε αγωνιστική κινητοποίησην**

Ανάλογες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται και στις άλλες ΠΕΔ.

Διυτυχώς, όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κ.Μ., την Πέμπτη, η ΚΕΔΕ την ίδια ταχτική ακόλουθει και τώρα, πρωθώντας κάποιες ειλεγχόμενες μορφές διαμαρτυρίας για την τιμή των δηλων, όπως:

- Διήμερο κλείσιμο των Δήμων.
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αυτοδιοικητικών, την Τετάρτη 29 Αυγούστου, στο υπουργείο Εσωτερικών.
- Έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ την Πέμπτη 30 Αυγούστου.
- Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, εκπροσώπους της τρόικας, τους επικεφαλής των κομμάτων που ήδη πραγματοποίησαν (εκτός της συνάντησης με τον Τσίπρα).
- Δικαιοτικές προσφυγές.
- Ανακοινώσεις στα ΜΜΕ.

Αρνούνται, όμως, την εμπλοκή των κατοίκων και των φορέων των Δήμων. Φοβούνται μη τους ξεφύγει ο έλεγχος. Εμείς οι αυτοδιοικητικοί του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον όπως φάνηκε σε συνέδριαση στη Θεσσαλονίκη (Τετάρτη 22/8/12), σε απάντηση προτείνουμε συλλογική και δυναμική αντίδραση της Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εξαθλίωση της και τη μετατροπή της σε κρατική υπηρεσία.

* Οχι μόνο ενημέρωση της κοινωνίας με όλους τους δυνατούς τρόπους αλλά και λαϊκές τοπικές συνελεύσεις. Τα δημο-



τικά συμβούλια, τα τοπικά συμβούλια οι φορείς και οι κάτοικοι να συναποφασίσουν τα επόμενα βήματα και μαζί να πρωτοπορήσουν σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση.

* Κοινή συνεννόηση με τους εργαζόμενους στην Τ.Α. και με το κεντρικό τους όργανο την ΠΟΕ-ΟΤΑ για τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων.

Σ' αυτές τις δικές μας προσπάθειες ενημέρωσης, συγκρότησης μετώπων αντίστασης και επεξεργασίας εναλλακτικών προτάσεων, επιδιώκουμε τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, όλων αυτών που αποδεσμεύονται από τις καταστροφικές μηνημονιακές πολιτικές και θέλουν να τις ανταρέψουν. Η πλειοψηφία των δημάρχων δεν είναι διατεθεμένη να στηρίξει μια τέτοια πρόταση. Αυτό φάντηκε στην συνέλευση της ΠΕΔ Κ.Μ όπου κατατέθηκε από τη δημοτική μας παράταξη «Ανατολικός Άνεμος», αλλά αγνοήθηκε σκότιμα όπως και η πρόταση συμμετοχής στα συλλαλητήρια της ΔΕΘ. Λογκό είναι και αναμενόμενο. Οι δημοτικές Αρχές θέλουν μόνες τους να πάζουν το παιχνίδι με την κεντρική εξουσία σε επίπεδο πελατειακών σχέσεων.

Εμείς, οι αυτοδιοικητικοί του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά του αριστερού χώρου, σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, καλούμαστε να σκεφτούμε και να καταλήξουμε σε προτάσεις που θα εμπνεύσουν όλον τον κόσμο και να αποδείξουμε ότι η πολιτική του Μνημονίου δεν είναι μονόδρομος, αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος. Όχι ουτοπικός αλλά ρεαλιστικός, που μπορεί να ανθίσει μόνο μέσα από την κοινωνική αυτοοργάνωση και τη συμμετοχή του πολίτη σε κάθε συλλογική διαδικασία σκέψης και δράσης. Δρόμος που θα μεταβάλει και τον ίδιο, από παθητικό θεατή της τελούμενης καταστροφής σε ενεργό πολίτη που αντιστέκεται με μαζικούς αγώνες στις πολιτικές που του επιβάλλονται.

* Η Σοφία Βασιλειάδου είναι δημοτική σύμβουλος του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (vassiliadou@hotmail.com)