



2 Σεπ 2013

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΛΟΓΟ

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση ενός φίλου για «κυριακάτικο καφέ» στο Φίλυρο.

Όταν τον ρώτησα που ακριβώς θα βρεθούμε, μου απάντησε στον Ιππικό Όμιλο Φιλύρου!



Η προοπτική να πω τον καφέ μου θαυμάζοντας τα άλογα που από μικρός τα λατρεύω ήταν (όπως και βγήκε) πάρα πολύ καλή.

Πρώτα απ' όλα, ήταν το σημείο που βρισκόταν οι ιππικές εγκαταστάσεις, και η θέα. Τόσο κοντά στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα τόσο μακριά, τόσο ήσυχα.



Συνήθισα τους ιππικούς ομίλους (έχουν κανα δυο φίλοι μου και τους επισκέπτομαι τακτικά) με τα άλογα αγώνων, και τις καθημερινές προπονήσεις.

Ο Ιππικός Όμιλος Φιλύρου, πήγε πιο πέρα από αυτό.

Σαφώς και έχει άλογα αγώνων και μάλιστα με πολλές διακρίσεις και κύπελα, αλλά

στο ζεστό του περιβάλλον δίνει την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα άλογα, αυτά τα υπερήφανα ζώα, και όσο οι γονείς πίνουν τον καφέ τους, οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτα με άλογο παρέα με τους έμπειρους εκπαιδευτές.



Αυτό που είδα μου θύμιζε τα παιδικά μου χρόνια στους προσκόπους, όταν κάναμε ιπασσία (πόσο καλότυχοι ήμασταν) με τα άλογα των προσκόπων στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Β.Ε στην καλαμαριά στο στρατόπεδο Κόδρα.

Είδα παιδάκια να μην θέλουν να κατέβουν από το άλογο, να ζητούν να κάνουν βόλτα πάλι και πάλι!

Να επισκέπτονται με τους γονείς τους τους στάβλους για να δουν, να χαϊδέψουν τα άλογα.

Μια διαφορετική ψυχαγωγία, μια πραγματική «ψυχαγωγία».

Θυμάμαι ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ Λουκάς Δημητριάδης (το όνομα θα λέει πολλά στους παλιούς της Θεσσαλονίκης), ο αιώνιος ΕΦΗΒΟΣ που είχε τότε τα άλογα των προσκόπων μας έλεγε ότι πρέπει τα παιδιά από μικρά να «γνωρίζουν» τα άλογα, γιατί θα μάθουν πολλά από αυτά.

Πόσο δίκιο είχε.



Οι εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου φτιαγμένες εδώ και μια πενταετία με πολύ ΜΕΡΑΚΙ από τον Νώντα Αχινιώτη, άνθρωπο που δεν ησυχάζει, που πάντα βρίσκει ότι κάτι «λείπει».

Το περιβάλλον εξαιρετικό τόσο, που δεν το καταλαβαίνεις πότε περνά η ώρα!

Στο κοράλ τα διάφορα εμπόδια προπόνησης μαζεμένα προσεκτικά για να απολαύουν οι μικροί μας φίλοι τη βόλτα τους!

Ζεστός χώρος, όπου όλοι γίνονται μια παρέα γονείς και παιδιά.



Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε στον Ιππικό Όμιλο Φιλύρου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες είναι το 6932291630 το φαξ 2310631726 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aiob@otenet.gr και στο διαδίκτυα <http://www.filyro.gr/index.php/catalog>

Βασίλης Τσούγκαρης

tsougarisgnomi@gmail.com

στις [Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 02, 2013](#)