

Όλα για την παιδεία!

Του **Ιγνάτιου Καίτεζιδη***

Κάθε φορά που κοιτώ το Πέτρινο Σχολείο Πανοράματος αλλά και το αντιστοίχο της Πυλαίας, του Χορτιάτη, κλπ, διαπιστώνω με θλίψη την απόσταση των γενεών. Άνθρωποι βασισμένοι, ξυπόλυτοι πρόοιμοι, χωρίς μέσα και χρήματα έφτιαξαν σχολεία με αξιοζήλευτη αισθητική και λειτουργικότητα. Δεν ήταν θέμα υλικών και τεχνολογικών. Ήταν θέμα αγάπης και σεβασμού στην παιδεία. Προσέλευσαν στο υψηλό ιδανικό της γνώσης και της μόρφωσης. Στη σύγχρονη Ελλάδα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Κορυφαίοι αρχιτέκτονες, ευρωπαϊκά χρήματα, τεράστια εμπειρία. Κι όμως, υπάρχει ένας μεσαιωνικός σχολικών υποδομών. Κάποια ερείπια και καντίνες για σχολικές αίθουσες. Μια διάλυτη ενochλητική οδοντολογία για την ποιότητα της παιδείας. Η Ελλάδα του πολιτισμού διαχειρίστηκε την παιδεία μέσα από ένα φθινόπολο πολιτικό μανιτζένι. Σαν ένα ηρώον δεύτερης τάξης. Σαν ασκή που δεν είχε σημασία ποιος θα το αγόραζε φθάνει να είχε καλή τιμή και να πουληθεί. Φτιάχτηκε έτσι ένα οικοδόμημα και κυρίως μια νοστροπία που δύσκολα αλλάζει. Δεν λειτουργήσε μια απλή σκέψη: αν δεν αγαπάς αυτό που δημιουργείς, δεν μπορείς να το κάνεις ωραίο.

Ερείς στο δήμο μας έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για την παιδεία. Δε διαφημίζουμε την αξία της. Επενδύουμε σε αυτή με πράξεις. Σε λίγες ημέρες εγκαινιάζουμε στο Ασβεστοκάλι ένα υπερασύγχρονο νέο σχολείο. Ένα πραγματικό κάσμημα της σχολικής κοινότητας. Για να ολοκληρωθεί διαπιστώσαμε και δικούς μας πόρους. Για να λειτουργήσει έγκαιρα δώσαμε προσωπική μάχη με κάθε μηχανισμό γραφειοκρατίας και όρησης. Πριν μερικές εβδομάδες βγάλαμε τα θεμέλια σε ένα ακέλυ σχολείο στην Πυλαία που τρέχει με ταχείς ρυθμούς. Εδώ και λίγους μήνες κατασκευάζεται το Λύκειο Φιλόρου. Οκτώ συνολικά νέα σχολεία στο Πανόραμα, την Πυλαία κλπ, δημοπρα-

τούνται, κατασκευάζονται, ολοκληρώνονται σε κάθε περιοχή του δήμου μας. Μια κοσμογονία σχολικών υποδομών στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας. Γιατί η παιδεία δεν μπορεί να περιμένει το τέλος της δημοσιονομικής κρίσης. Ούτε εμείς μπορούμε να επιτρέψουμε να καβεί μια σχολική γενιά.

Από την πρώτη στιγμή δείχνουμε την τόλη και την πρόνοια να λάβουμε γενναίες αποφάσεις. Να φτιάξουμε έναν «Καινοτικό Κοιμητόρα» για τις ανάγκες των σχολείων. Να κατευθύνουμε έκτακτα πρακτικά στις ανάγκες τους. Να χρηματοδοτήσουμε εργασίες κατασκευής και συντήρησης με πόρους της ίδιας μας της κοινότητας. Να αξιοποιήσουμε χρήματα της Ευρώπης. Είχαμε όμως και την τύχη να απηχοποιήσουμε στο ρεαλισμό των συμπολιτών μας και τη στήριξη φτωχομένων εκπαιδευτικών. Πετύχαμε έτσι μια παισιική στροφή της παιδείας σε ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον. Κάνουμε ελκυστικά τα δημόσια σχολεία μας. Δώσαμε ποιότητα στη σχολική καθημερινότητα. Ανοίξαμε δρόμο σε μια άλλη αντίληψη. Σε ένα δικό μας στίγμα κατεύθυνσης που λέει «Όλα για την παιδεία». Σε μια νέα εποχή στην οποία δημιουργούμε με ενδιαφέρον και αγάπη ένα παισιικό μαθητικό περιβάλλον. Μια εξαιρετική γενιά παιδιών που αξίζουν κάθε μας φροντίδα. Το νέο σχολείο στο Ασβεστοκάλι αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα της Αυτοδιοίκησης και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε εποχές που η Πολιτεία ούτε καν με «βραβεία» και «μιοροπίνια» δεν μπορεί να εφοδιάσει τα σχολεία της, η Αυτοδιοίκηση αποπειρώνοντας τις κοινωνίες μπορεί να ολοκληρώσει σύγχρονες σχολικές υποδομές. Όλα αυτά σε πέλασμα όσων επιχειρούν να βάλουν και τους αυτοδιοικητικούς στο σκάκι της Πολιτικής Αντιπαράθεσης. Ας είναι...

Καλή σχολική Χρονιά σε όλα τα Ελληνόπουλα με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Καλή Χρονιά μέσα από την Καρδιά μας!

***Ο κ. Καίτεζιδης είναι δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη**

