

# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 22:13

[Αρχική](#) » [NEA](#) » Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πυλαίας

**Η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Προφήτου Ηλιού Πυλαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία το απόγευμα της Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τίτλο: “Αρταβάν ο δ’ Μάγος”.**

Φωτορεπορτάζ Ραφαήλ Γεωργιάδης- ore.gr

Η επιτυχημένη εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται, έπειτα από διάστημα δυο χρόνων λόγω της πανδημίας του Covid-19, στον περικαλλή Ναό της Πυλαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, προσέφερε μουσικά ακούσματα από τον Βυζαντινό χορό ιεροψαλτών του ως άνω ιερού ναού.

Η χορωδία έψαλε την Α' και τη Θ' Ωδή αργών κατεβασίων των Χριστουγέννων, το δοξαστικό της Λιτής των Χριστουγέννων «Μάγοι περσών βασιλείς», τα αντίφωνα Α' και Β' προφητειών Εσπερινού των Χριστουγέννων και έκλεισαν με το απολυτίκιο των Χριστουγέννων.

Την χορωδία διηύθυνε ο Πρωτοψάλτης του ναού κ. Θεμιστοκλής Στεργίου.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η Νεανική χορωδία του Ι. Ναού «χορωδία πανόραμα – Θάμυρις» και του ΚΕΠΑΠ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Βίκτωρα Γλυκίδη παρουσίασαν το Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό Ορατόριο «Αρταβάν ο δ' Μάγος»

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Χορτιάτη – Πυλαία κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Στο τέλος της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης τον λόγο έλαβε ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αρχιμ. Δημήτριος Τζιφάς για να ευχαριστήσει και να συνεχάρη όλους όσους κοπίασαν για να πραγματοποιηθεί ύστερα από δυο χρόνια αυτή η όμορφη εκδήλωση.

“Η ζωή του Αρταβάν όπως την παρακολουθήσαμε μέσα από το μυθιστόρημα είναι η δική μας ζωή, γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου, όλη η ζωή του χριστιανού είναι η αναζήτησή του Χριστού. Σε όλη μας τη ζωή παλεύουμε να συναντήσουμε το Χριστό.

Γεννιόμαστε και η πορεία της ζωής μας είναι Σταυρική, περνάμε από διάφορες φάσεις, δυσκολίες, δοκιμασίες, στεναχώριες, θλίψεις, πειρασμούς, προβλήματα, πράγματα τα οποία μας πονούν στη ζωή μας αλλά κάθε τι που μας πονά μας φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά Χριστό.

Όταν έχουμε πονέσει εμείς τότε αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και κατανοούμε και συμπαραστεκόμαστε τον πόνο του άλλου.

Και μέσα από τα βήματα αυτά τελικώς συναντούμε τον Χριστό και ακούμε την φωνή του Κυρίου μας όπως την άκουσε κι ο Αρταβάν.

Ο Αρταβάν έζησε τον Χριστό μέχρι την Σταύρωση, εμείς έχουμε την δυνατότητα του Αναστημένου Χριστού, έχουμε την δυνατότητα να συναντούμε τον Χριστό μέσα στη ζωή της εκκλησίας μας, μέσα στα μυστήρια της εκκλησίας και ακούμε και θα ακούσουμε της φωνής του Κυρίου μας.

Εφόσον κάνατε κάτι και αυτό ήταν καλό προς το αδερφό μου είναι σαν να το κάνατε σε εμένα τον ίδιο, αυτό ακριβώς έκανε και αρταβαν.

Τελειώνοντας κάλεσε τους παρευρισκομένους, που κατέκλυσαν τον ιερό ναό, να βιώσουν αληθινά και ουσιαστικά το σωτήριο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Κυρίου, ευχόμενος Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

[f](#) Facebook [t](#) Twitter [p](#) Pinterest