



Αγιασμός των Υδάτων... με 2 Σταυρούς στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος

[Cityportal.gr](#) > [Ελλάδα](#) > Αγιασμός των Υδάτων... με 2 Σταυρούς στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος

Παραδοσιακό έθιμο με το πορτοκάλι και το κυπαρίσσι στο Ασβεστοχώρι.

Με σεβασμό στην παράδοση και με μεγάλη συμμετοχή κολυμβητών μας που θύμισαν εποχές προ κορονοϊού και με πολλά χαμόγελα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη οι εκδηλώσεις για τον Εορτασμό των Θεοφανίων.

Ύστερα από τρία χρόνια αποχής εξαιτίας του κορονοϊού το δημοτικό κολυμβητήριο στο Πανόραμα γέμισε από κόσμο που τήρησαν το έθιμο των Θεοφανίων και βούτηξαν για να πιάσουν τον Σταυρό. Τα χαμόγελα πολλά και η συμμετοχή μεγάλη. Έτσι και φέτος οι Ιερείς, έριξαν δύο Σταυρούς στο δημοτικό κολυμβητήριο Πανοράματος.

Συμμετείχαν συνολικά 38 κολυμβητές, οι οποίοι χωρισμένοι σε δύο ομάδες, βούτηξαν στα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό. Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν έφηβοι και ενήλικες, ενώ στη δεύτερη, που έκλειψε και το χειροκρότημα των παρευρισκομένων, πήραν μέρος μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια από τις Ακαδημίες του δημοτικού κολυμβητηρίου, αλλά και νεαροί δημότες.

Νικητής του Σταυρού στην πρώτη ομάδα ήταν ο 14χρονος **Άγγελος Στεφάνου** ενώ στους μικρούς κολυμβητές τον Σταυρό έπιασε ο **12χρονος Βασίλης Τζιντζής**. Όλοι κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, αλλά και από μια εικόνα, την οποία πρόσφερε στους νικητές ο δήμαρχος **Ιγνάτιος Καϊτεζίδης**, που έδωσε το «παρών» στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων.





Παραδοσιακά Θεοφάνια στο Ασβεστοχώρι

Στο Ασβεστοχώρι αναβίωσε και το έθιμο με το πορτοκάλι και το κυπαρίσσι. Ένα έθιμο μοναδικό που αναδεικνύεται κάθε χρόνο εδώ και περίπου δύο αιώνες την ημέρα των Θεοφανίων στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, ζωντανεύοντας ιστορικές τοπικές παραδόσεις.

Το έθιμο, το οποίο και φέτος συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, το έφεραν στο Ασβεστοχώρι ξενιτεμένοι κάτοικοι της περιοχής από τους Αγίους Τόπους.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με μεγάλη συμμετοχή κόσμου που χάρηκε την καλοκαιρία της ημέρας γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια και στους Ιερούς Ναούς της Πυλαίας, του Χορτιάτη, του Φιλύρου και της Εξοχής.

