



Σινεμά κάτω από τα αστέρια

Οι πιο όμορφες κινηματογραφικές ιστορίες ζωντανεύουν και φέτος στα θερινά σινεμά Πανόραμα και Πυλαία της Θεσσαλονίκης.

Από τη ΓΙΩΤΑ ΒΑΖΟΥΠΑ

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, και με τις μυρωδιές από το γιασεμί και το νυχτολούλουδο να τους συντροφεύουν, οι λάτρεις του κινηματογράφου θα απολαύσουν όλες τις ταινίες και τα μπλοκμπάστερ της σεζόν στις δύο φιλόξενες αίθουσες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, οι οποίες υπόσχονται δυνατές σινεφίλ εμπειρίες κάτω από τα αστέρια. Δεν είναι τυχαίο πως στους δύο κινηματογράφους της συμπρωτεύουσας δίνουν κάθε χρόνο ραντεβού χιλιάδες θεατές, απολαμβάνοντας ταινίες πρώτης προβολής. Η έναρξη για τον αγαπημένο δημοτικό θερινό κινηματογράφο Cine Πανόραμα, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της οδού Πανοράματος - Θέρμης, σε μια μαγευτική τοποθεσία, και τον υπέροχο καταπράσινο κήπο του να συνθέτει ένα μοναδικό σκηνικό, έγινε στα μέσα Μαΐου με την ταινία «Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Όττο» και τον Τομ Χανκς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, φέτος ο κινηματογράφος κλείνει τα 24 χρόνια ζωής, ομορφαινοντας από το 1999 τα καλοκαιρινά βράδια των δημοτών.

Όσο για το Cine Πυλαία, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στα μέσα Ιουνίου. Ο κινηματογράφος, που βρίσκεται στο «Πέτρινο» Πολιτιστικό Κέντρο, στο κέντρο της Πυλαίας, είναι εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εικόνας και ήχου και με άνετες καρέκλες και τραπεζάκια, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για την απόλυτη σινεφίλ εμπειρία.

«Αγαπάμε τον κινηματογράφο και ειδικά τα θερινά του δήμου μας, που διεκδικούν και φέτος πολλά... Οσκαρ στις καρδιές των σινεφίλ. Με ακόμη περισσότερες ταινίες, με τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα, συντροφιά με τα αστέρια. Σας περιμένουμε» τονίζει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προσκαλώντας όλους τους συμπολίτες του να αφεθούν στη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

Τι θα δούμε, όμως, στο φετινό πρόγραμμα των δύο κινηματογράφων; Στο σελιλόιντ των δύο θερινών σινεμά της συμπρωτεύουσας θα προβληθούν οι καλύτερες και πολυαναμενόμενες ταινίες του Χόλιγουντ αλλά και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, οι λάτρεις της έβδομης τέχνης θα δουν φιλμ, όπως τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο «Οπενχάιμερ», το «Coupe de Chance», το καινούργιο κινηματογραφικό έργο του Γούντι Αλεν, αλλά και το «Ο Indiana Jones και ο δίσκος του πεπρωμένου», με τον Χάρισον Φορντ στον ομώνυμο ρόλο του φημισμένου αρχαιολόγου.

Το κινηματογραφικό... μενού θα έχει, μεταξύ άλλων, τις ευρωπαϊκές ταινίες «Η τελευταία νύχτα του Φράνκο Αμόρε» και «75 μέρες», αλλά και αγαπημένες παιδικές ταινίες για τους μικρούς φίλους του σινεμά. Η αυλαία στα θερινά σινεμά θα πέσει στα μέσα Σεπτεμβρίου με τις ταινίες «Μυστήριο στη Βενετία» (βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγκαθα Κρίστι) αλλά και «Γάμος αλά ελληνικά 3» της Νία Βαρντάλος.

