



Άρθρο του **Ιγντίου Καϊτεζίδη**

Δημάρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Και θέλουμε, και ξέρουμε και μπορούμε!



πρέπει επιτέλους να εμπιστευθεί την αυτοδιοίκηση.

Πρέπει επιτέλους στην πατρίδα μας να ξεκαθαρίσουμε τα θεσμικά. Σε ποιόν ανήκουν οι δρόμοι που βρίσκονται στον ίδιο δήμο; Στο υπουργείο Υποδομών, στην Περιφέρεια ή στον Δήμο; Ποιος αποφασίζει κυρίως για όλα τα θέματα που απασχολούν το δήμο εκτός από το δημοτικό του συμβούλιο; Απλά παραδείγματα, πικρές αλήθειες μιας καθημερινότητας μας. Και βέβαια και πολλές ακόμη τέτοιες "ανορθογραφίες" στην Ελλάδα του 2023.

Άρα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και ένα πλαίσιο που το έχει διδάξει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Ότι στα τοπικά πράγματα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, οι Δήμοι. Το κράτος έχει μόνο τον επιτελικό και τον εποπτικό ρόλο στα σοβαρά θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Απλά πράγματα και χωρίς επιπλέον κόστος.

Έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι εκφράζει τη λογική και τη σύγχρονη αντίληψη, ο ίδιος είναι εργασιομανής και απόλυτα προσηλωμένος στους στόχους του που προσπαθεί με σκληρή δουλειά να πετύχει. Πιστεύω πως η Κυβέρνηση θέλει να προσχωρήσει σε μια γενναία μεταρρύθμιση για μια αυτοδιοίκηση σύγχρονη και ευρωπαϊκή και είναι βέβαιο πως θα έχει τη συνεργασία και τη στήριξή μας.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ανάπτυξη της πατρίδας μας είναι η επανεκκίνηση της αυτοδιοίκησης.

Για τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη αυτό σημαίνει συνέχιση της δουλειάς που κάνουμε με σοβαρότητα όλα τα τελευταία χρόνια.

Ο στόχος μου είναι αυτό που επαναλαμβάνω "μονότονα" και με συνέπεια από το 1998 που πρωτοεκλέχτηκα: Να υπηρετώ την κα-

θημερινότητα με τρόπο σύγχρονο και ποιολογικό. Να υλοποιώ τα σημαντικά έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και να προσφέρουμε μία κοινωνική αγκαλιά για τους συμπολίτες μας. Πάντοτε με λογική αυτοδιοικητική, που είναι και η σφραγίδα μου. Δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά -αυτό είναι που με εκφράζει. Αυτό κάνω εδώ και 25 χρόνια, αυτό κάνω τώρα αυτό θα κάνω και αύριο!

Για τη Θεσσαλονίκη αυτό σημαίνει συνέχιση των επενδύσεων, όπως αυτές της Pfizer, της Cisco, της Deloitte κ.α. που δημιούργησαν θέσεις εργασίας, αλλά και ολοκλήρωση -επιτέλους θα έλεγα- του μετρώ, έναν καλύτερο ΟΑΣΘ που δε θα ταλαιπωρεί τους πολίτες, υλοποίηση του μεγαλόπνοου παραλιακού μετώπου, καθώς και εκκίνηση με σχεδιασμό, με οργάνωση του flyover.

Ειδικά για το flyover πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που θα προκύψει από την εκτέλεση των εργασιών στον περιφερειακό και να ενημερωθούν οι πολίτες που πρέπει να πεισθούν και να στηρίξουν ένα εθνικής σημασίας έργο. Δεν αντέχουμε ακόμη τέσσερα χρόνια ασφυξία! Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές επιπτώσεις στους δήμους από τους οποίους θα περνά το flyover, ενώ είναι απαραίτητη η προστασία της ασφάλειας των περιουσιών και των περιβαλλοντικών συνθηκών των πολιτών χωρίς καμία έκπτωση.

Σε αυτήν την κατεύθυνση η πρωτοβουλία του νέου υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη με τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου για το έργο και η χωριστή ενημέρωση δημάρχων και δημοσιογράφων για το έργο είναι μία θετική εξέλιξη, όπως έδειξαν και οι πρώτες συνεδριάσεις.

Λέμε Ναι στα οραματικά έργα, ΟΧΙ όμως στην ασφυξία της πόλης. Λέμε τελικά Ναι στην ανάπτυξη, με πραγματική αυτοδιοίκηση εδώ και τώρα.

Σε μία πραγματικότητα δύσκολη με ελάχιστες πλέον σταθερές, ο κόσμος περιμένει σήμερα λίγα λόγια, πολλή δουλειά και αξιοπιστία.

Στα "ταραγμένα" χρόνια που περάσαμε, πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία και ενεργειακή κρίση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι και θέλει, και ξέρει και μπορεί.

Το αποδείξαμε κατά την περίοδο της πανδημίας. Τότε που οι πολίτες είδαν τις δομές των δήμων να είναι δίπλα τους με μία σειρά από πρωτοβουλίες που κράτησαν όρθιες τις πόλεις. Είδαν μικρά θαύματα στις τοπικές μας κοινωνίες. Κοινωνική ευαισθησία με τα δημοτικά προγράμματα, καθαριότητα στις γειτονιές παρά τον κορωνοϊό, ψηφιοποίηση υπηρεσιών για να αποφύγουμε τον συνωστισμό. Δείξαμε όλοι ότι στις δοκιμασίες τα καταφέρνουμε ενωμένοι όλοι μαζί.

Τώρα, με την επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να κάνουμε το άλμα. Για να γίνει αυτό πρέπει η αυτοδιοίκηση να είναι πραγματική, το αυτοδιοίκητο να έχει ουσία. Η πολιτεία