



Η Αυτοδιοίκηση σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Του **Ιγνατίου Καϊτεζίδη**

Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη και προέδρου της ΠΕΔ-ΚΜ



«**Ε**λλάδα είναι μόνο η Αθήνα». Αυτή η γνωστή παλιά ατάκα θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημαντικής μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες και αποτελεί τον καθρέφτη της ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας σήμερα. Στη μελέτη καταγράφεται μία σημαντική ετερογένεια μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας, αλλά και τάσεις ενίσχυσης των ανισοτήτων, ενώ επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ότι το μισό του συνολικού ΑΕΠ της χώρας παράγεται στην Αθήνα και την Αττική και ότι στην Περιφέρεια της πρωτεύουσας πραγματοποιείται πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων της χώρας.

Θα μου πείτε, είναι αυτό κάτι καινούριο; Όχι βέβαια, γιατί η μη αποκεντρωμένη ανάπτυξη αποτελεί δυστυχώς εδώ και χρόνια μία παθογένεια της ελληνικής οικονομίας. Και λέμε δυστυχώς γιατί την ίδια στιγμή «εκτός των τειχών» η τάση είναι αντίστροφη: υπέρ της αποκεντρωσης, με την περιφέρεια να αποτελεί την ατμομηχανή του τρένου της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα έναν λόγο να θέλουμε να ξεφύγουμε από το κακό παρελθόν του αθηνοκεντρικού κράτους. Πάθαμε αλλά μάλλον δεν μάθαμε. Είναι κοινή η αποδοχή ότι ένας από τους λόγους που τα προηγούμενα χρόνια η οικονομία μας πήγε στα βράχια ήταν και οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα την ερημποίηση πολλών περιοχών της χώρας μας.

Περιφερειακή ανάπτυξη λοιπόν, αλλά και ταυτόχρονα παραδοχή της αλήθειας ότι για να έχουμε βιώσιμη οικονομία δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε μονοκαλλιέργειες των κλάδων της. Δεν μπορούμε να διαθέτουμε μόνο τουριστική οικονομία, αλλά πρέπει να είμαστε και μία οικονομία της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του πρωτογενούς τομέα, των ποιοτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας, μία οικονομία που έρχεται και μεταφέρει τη γνώση, την καινοτομία

και την έρευνα σε όλους τους κλάδους οικονομίας -από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα.

Η Θεσσαλονίκη ως ένας υπερτοπικός πόλος ανάπτυξης μπορεί ως προς το μελλοντικό οικονομικό και αναπτυξιακό της υπόδειγμα να συγκεράσει αυτούς τους τρεις τομείς. Με όπλο και το λιμάνι της μπορεί να αποτελέσει μία πύλη εισόδου και να συνδεθεί με τις αγορές της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Ταυτόχρονα να φέρει πολύ πιο κοντά την ακαδημαϊκή έρευνα, την πανεπιστημιακή κοινότητα στην επιχειρηματικότητα και στον κόσμο των επιχειρήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των νέων επιστημόνων που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης.

Οι προοπτικές της πόλης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν. Το δείχνουν η πληθώρα των πρόσφατων επενδυτικών προσπαθειών που έχουν γίνει, τα μεγάλα έργα που επιτέλους -βασανιστικά είναι η αλήθεια- οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, αλλά και οι κινήσεις της σημερινής κυβέρνησης που ξέρει να κάνει τη δουλειά, που λένε και οι Αμερικάνοι.

Τώρα έχοντας μπροστά μας την πενταετία και με νοπή τη λαϊκή εντολή του περασμένου Οκτωβρίου πρέπει να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Να ξεκαθαρίσουμε τα θεσμικά. Και ελπίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα προχωρήσει με θάρρος προς αυτήν την κατεύθυνση, που εκφράζει τον κοινό νοη και τη λογική. Με τελικό στόχο να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των δήμων, έτσι ώστε να συγχλίνουν και όχι να αποκλίνουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Για την ανάπτυξη χρειάζεται τόλμη για να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές. Ποια είναι τα ζητούμενα της επόμενης ημέρας για τους δήμους;

Αναφέρω επιγραμματικά:

1^ο. Πιστοποιημένες (και κατά το δυνατόν) ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες.

2^ο. Σαφές νομοθετικό πλαίσιο.

3^ο. Καινοτόμες και έξυπνες λύσεις, με τους δήμους να αποτελούν την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, βάζοντας πλάτη σε θέματα απασχόλησης αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

4^ο. Νέοι πόροι από τα υπαρκτά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και η απόδοση των φορολογικών εσόδων απευθείας στους ΟΤΑ.

Η Ελλάδα θα κατάφερε εκεί που υπήρχε συναίνεση και συνέχεια, όπως έγινε με την Ολυμπιάδα του 2004. Είκοσι χρόνια αργότερα και έχοντας μπροστά μας έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα μπορούμε και πάλι να τα καταφέρουμε, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

Με την Αυτοδιοίκηση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα ρόλο που της αξίζει και τον οποίο δικαιούται.